

FINN CLUB HOLLAND

JAARBOEK 2015



Cannes 2015

Door Paul Kamphorst

Dit jaar is er nog budget voor het jaarboek van de FCH, dus willen wij graag onze bijdrage leveren. Na zorgvuldig checken zijn we de eerste bijdrage van 2015 op de verslagen site van de onvolprezen FCH site. Dat wordt met harte gedaan.

Deze keer bestaat de delegatie Nederlanders in Cannes uit Arend en Paul. Vast bezoekers als Jan Zetzema (& familie) kozen voor een gezellig jubileum, Tobias Kirschbaum koos voor de centen, Cees Scheurwater zet het op een lopen de eerste maanden. Enzovoorts.

De 'aanloop' was wat moeilijk, met een langkoorts bed vooraf en op de dag van vertrek een vastgelopen rem van de trailer. Door niets laten wij ons dit weekje prachtig voorjaar zeilen in Zuid Frankrijk ontnemen. Altijd net effe wat verder dan je denkt, na Lyon toch nog 450km. Aangekomen had Paul een van de laatste nog vrijstaande huizen direct aan het strand weten te boeken voor niet te veel. Bleek op een enkele minuut van de haven af te staan.

Bootje uitpakken door de meting halen en lekker naar buiten. Er staat een heerlijke 15 knopen wind met een zo mogelijk nog mooiere deiging! Dat is heerlijk opknappen na de rit hierheen. Wat is het prachtig om in februari in een prachtige zon, fantastische deining, prima wind in een top omgeving te mogen zeilen. Wie dit overslaat...

Verder was vlakbij een prima boulangerie met koffie, waarmee we klaar waren om de weervoorspellingen van Joep Strauss te doorgronden.

De eerste Wilke is gespot van Devoti makelij (vinylester -> polyester), hmm. Interessanter is het om te melden dat de engelsen een pettycrow finn hebben varen. Schijnt gemaakt te zijn op basis van Rita, de onvolprezen Ainslie finn van weleer. De tweede start viel deze man op door een onwaarschijnlijk hoogte die geen snelheid leek te verliezen. Wat gaat dit brengen? Niets is ons ontgaan op technisch vlak, maar je gaat er niet zelf harder van varen.

Ander nieuws is dat Marie nieuwe vullingen laten zetten en die hebben de test met goed resultaat kunnen doorstaan. Ook daarvoor hoef je dus niet weg te blijven.

Dinsdagmiddag ging het los met 61 deelnemers aan de start. Knoopje of 5 a 6 wind richting de baai van Antibes. Het lukte om zo scherp te starten dat Paul de pin achter het hele veld zag... van onderaan beginnen. Door het midden in de wind blijven en klappen op de draaiingen helpt behoorlijk om wat mannen in te halen. Zelf idee voor 2e kruisrak en een mooi laatste voor de wind om vier bootjes te verschalken bij de onderboei op weg naar de finish.

Arend was beter weg en sloeg rechtsaf, dat leek lang goed.. maar pakte anders uit. Minder druk kostte plaatsen. Voor de wind maakt Arend weer plekken goed, die hij toch weer inleverde in een rechts kruisrak.

2 pot werd onder gelijke omstandigheden gevaren. Start van Paul was beter, maar 2e kruisrak levert hij onnodig wat plaatjes in, die hij voor de wind weer inhaalt. Toch jammer. Arend ging linksaf, maar eindigde niet veel beter dan eerste pot.

Paul 23, 24

Arend 44, 42

Tweede dag gaf Joep weer een mooi beeld van de verwachtingen. Het leek er verdacht veel op dat het een lange dag zou kunnen worden op de kant. Joep kon op knooppniveau aangeven dat het toch echt te koud en de de vele leegstaande gebouwen waren ook niet warm genoeg om een zeewind op te starten. Alles wees op aan algemene aanvaarding van ons lot. In tijden van 'je suis charlie', doorpolderen en democratie, blijkt dat het met zeilen toch echt de wedstrijdleader die bepaald of er wordt gezeild of niet. Dus naar buiten gingen we, om na twee uur rond zoeken naar constante wind weer naar binnen te gaan. Daar aangekomen konden we na drie kwartier half uur weer naar buiten te moeten om de laatste restjes wind te 'consumeren'. Toen ook die op waren, konden we tevreden huiswaarts keren. Zonder een wedstrijd. Morgen beter.

En het werd beter. Joep beloofde ons zelfs een mooie 12 knopen, samenspel uit een transmontana en de zeewind (aldus Joep). Wel eens aardig om te horen dat je zelf ook het weer kunt voorspellen, en zelf beter dan windguru. Anyway eerste wedstrijd waren nog niet alle knopen paraat, maar met een lopend windje werd de pot gevaren in de baai van Antibes. Tweede pot werd pas echt mooi want toen liet Arend zich van zijn goede kant zien. Rechts in eerste kruisrak had hij snel aansluiting bij de mannen voorin om dat niet meer af te staan. Paul had het minder handig bekeken en veel moeite om aan de wind de plek te houden. Voor de wind kon hij dat ook niet meer goedmaken. Na een kort uitstel kwam de windvoorspelling uit en trok de wind aan tot een mooie 13 knopen. Met het fijne bewijs dat 'oscar' bij de bovenboei waperde (hoewel ondersteboven...). Heerlijk weer, mooie wind, prima pomprak wat wil je nog meer. Arend was opnieuw super weg en wist ook op de pomprakken de mannen voorin in te halen. Paul moest het hebben van de pomprakjes om de ellende van de kruisrakken goed te maken.

Arend 42, 8, 7 (overall 24, 99 point)

Paul 29, 41, 28 (overall 28, 104 point)

Laatste dag

Wind was vandaag variërend tot een knoop of 9 maar begon rustig, dus een half uurtje uitstel werd ons op de kant gegund. Weer was al aan het omslaan de zon had plaatsgemaakt voor bewolking en buien kondigde zich aan aan de horizon. Geen reden om niet te varen. Eerste pot was veel winst te halen voor draaiingen in de gaten te houden. Paul had dat dit keer goed in de gaten en voer in vanaf het begin mee voorin. Tweede ronde was er weinig extra te halen en moest gewoon hard gevaren worden. Arend kon de scherp stijgende

lijn niet vasthouden.

Tweede pot zat er een draaing rechts op de baan, maar was wel omvaren om daar te komen. In de downwind kwam die pas goed door, dus werd dat een reach. Bovenboei ging 50 graden naar rechts, hmm. Uiteindelijk bleef de wind daar wel stabiel. Toen was al duidelijk dat Karpak zijn serie binnen had en vertrok richting haven.

Voor ons restereerde een derde pot met regenbuien (onthoud stuurboord erin, bakboord eruit {op noordelijk halfroond voor de wereldreizigers}). In het midden zit geen wind, Arend heeft dat uitgevonden. Hij vond het wel mooi en ging richting haven. Paul verloor voor het eerst voor de wind plekken en liet bij de onderboei ook meters liggen.

In de regen werd het opbinden geblazen. Goed moment om te vertrekken.

Overall, 61 deelnemers

1 EST 2 Dennis Karpak

2 FRA 75 Laurent Hay

3 ITA 123 Filippo Baldassari

22 Paul

34 Arend

Winterwedstrijden Nijkerk

Door Ronald van Klooster

Winterwedstrijd Nijkerk 8 maart 2015

Wat een mooi evenement is de Nijkerk winterwedstrijd toch. De gastvrijheid van de vereniging De Zuidwal is heerlijk. In de winter is er zondag altijd wel wat te doen in Nijkerk. Zeker als er doorgezeild kan worden.

Een sterfgeval van een vooraanstaand lid heeft ervoor gezorgd dat er zaterdag niet gevaren werd. Natuurlijk hadden we daar alle begrip voor. De zondag werd prachtig zeilweer, een graadje of 15 en strak blauwe lucht.

Er waren 19 inschrijvers op zondag waaronder onze kersverse FCH voorzitter Chris Frijdal. Goed te zien dat er ook 5 Loosdrechters aanwezig waren. Bob, Karel, Hein, Chris en Bas de Waal. De baan was kort maar krachtig. Veel starts waren er beloofd met een break voor de lunch. Ik was zelf door alle drukte nog helemaal niet met mijn hoofd bezig met zeilen. Scherpste ontbrak behoorlijk. De eerste race pakte wel goed uit en leverde me een 3e plek op. Meer geluk dan wijsheid. Er werd zoals altijd op Nijkerk erg wisselend gevaren door iedereen. Ruiters, Chris, Tobias, Klaas, Aukema...allemaal pakte ze ergens wel eens een 10 of 11e plek.

Niemand keek uit naar de lunch want het was genieten van het weer en de wind. Lekker vlagjes van max 10 knots en lekker veel shifts. Karel voer voor de lunch het meest constant. Na 4 manches kwam de lunch. De baan lag lekker dichtbij het clubhuis en we konden aanvallen op de heerlijke ballen met soep. JA, je hoort het goed. Geen soep met ballen maar ballen met soep. De soep van Suzan is namelijk altijd rijkelijk gevuld met vlees. Tot verbazing kwam er nog een kroket achteraan met brood. Het zonovergoten terras zat vol met zeilers en fans. Er werd alweer gesproken over de Sneekweek (begint een echt Finn feestweek te worden)en het komende seizoen wat nu toch echt begonnen was.

Na de lunch ontbraken door omstandigheden Jelte, Bas en Thomas. Nieuw in de klasse was Daan Dijkhoorn. Deze Utrechter deed het zo slecht nog niet in zijn allereerste Finn wedstrijd en we zijn erg blij met een jonge enthousiaste Finn zeiler in ons midden. Deze winter trainde hij al in Nijkerk. Daan namens alle Finn zeilers welkom bij de groep!

Ook benoemen waardig was de deelname van Stefan Bloemendaal. Door een ski blessure is Stefan ruim 1 jaar uit de roulatie geweest en deed het erg goed na zo'n lange tijd van het water.

Karel won de eerste wedstrijd van het jaar ondanks zijn laatste manche waar

hij het vaantje van de geleende boot moest redden. Maxim wilde Karel zijn vaantje graag eens van wat dichterbij bekijken waardoor het vaantje half bungelde aan zijn mast.

Karel dook naar voren, liet zijn helmstok los en pakte nog net de vaan voordat hij in het water verdween. De boot sloeg natuurlijk bijna om en weg plekkie maar wel een vaan!

Tobias volgde Karel met 17 punten verschil. Onze nieuwe voorzitter had ook een topdag en werd 3e! Onze GGM batste gewoon alle jonge broekies van het water! Ronald Ruiter sloot de laatste race met en paaltje en zat 1 puntje achter Chris.

De prijzen voor dit evenement kwamen van Musto en Sailcenter in Almere. Fantastische prijzen. Namens alle Finn zeilers wil ik graag de Zuidwal bedanken voor de organisatie en de sponsors voor hun geweldige prijzen. Er was voor iedereen een prijs! Volgend jaar 50 boten!

Paasei wedstrijden Loosdrecht

Door Fred van Arkel

Na de hele winter op Chew valley lake sailing club (een drinkwater meer, bij Bristol) vloot races gezeild te hebben tussen de Scorpions, Fireballs, RS modellen, D one's en een Wayfarer was ik blij, weer eens de overtocht te maken naar het mooie Loosdrecht voor de Paasei wedstrijden.

Zaterdag: Race 1, windkracht 3 start bij boei 8. Finish bij boei 1

Ik had een vrij goede start. Het eerste kruisrak ging ik links van de Geitekaai waar ik heel veel plaatsen verloor (erg druk), tweede kruisrak rechts van de Geitekaai wat beter ging: 18de.

1. Nanno schuttrups 2. Hein van Egmond. 3. Robert Thole.

Race 2, dezelfde baan.

Goed weg, ik verloor weer plaatsen toen ik links van de Geitekaai langs ging. Wat later, op weg naar de bovenboei voer ik rond de 10de plaats over bakboord en moest ik onverwachts een andere Finn ontwijken en kwam daarbij vast onder de giek waarbij de boot omsloeg: 24ste.

1. Robert Thole 2. Eric Bakker 3. Bob Heineke

Zondag: Race 3, windkracht 3 start voor Witte huis. Finish bij boei 1.

Ik had een vrij moeilijke start kwam rond de 20ste plaats bij de boven boei.

Voor de wind liet ik de boot met een vlaag onder het veld vallen en kwam rond de 5de plaats bij de onder boei: 7de.

1. Martijn van Muyden. 2. Thierry van Viersen 3. Eric Bakker

Race 4: windkracht 2.5 ongeveer dezelfde baan.

Ik startte bij de boot en ging direct over stuurboord weg, rechts van Robinson Crusoe en eerste bij de boven boei samen met Bob Heineke. Voor de wind was ik snel ingehaald door een boot of 5. In het tweede kruisrak besloot ik precies (rechts van Robinson Crusoe) het zelfde te doen en finishte op de tweede plaats.

1. Wiebe Schippers. 2. Fred van Arkel. 3. Karel van Hellemond.

Race 5: windkracht 1.5 ongeveer dezelfde baan.

In het eerste kruisrak ging ik te extreem over stuurboord wat in het tweede kruisrak voor sommige zeilers wel goed uit kwam: 18de.

1. Robert Thole. 2. Wiebe Schippers. 3. Wouter Molenaar

Maandag: Race 6, windkracht 1, start bij boei 3 finish tussen boei 1 en 6

Ik startte bij de boot en ging direct over stuurboord weg wat erg goed uitkwam en ronde de bovenboei als eerste, samen met Bas Proper. Voor de wind voer ik bij Bas Proper weg en had later geen problemen om de eerste plaats vast te houden.

1. Fred van Arkel 2. Eric Bakker. 2. Ewout Meijer.

Race 7: afgelast omdat er geen wind meer was.

Totale uitslag: 1.Karel van Hellemond. 2. Eric Bakker. 3. Robert Thole

Nu op naar het volgende avontuur, de British Inland Championships op 18 en 19 April op Alton Water in Suffolk bij Ipswich.

Ik hoop jullie allen daar wederom te ontmoeten!

Fred van Arkel Finn 924

Tulpen Race 2015

Door Luuc Kuijper

Met 47 inschrijvers een mooie opkomst voor het begin van het seizoen. Met een paar Belgische en Duitse zeilvrienden.

Nieuwe materialen worden getoond en beoordeelt. Nieuwe rompen die sneller schijnen te kapseizen, zoals sommige experts beweren en speciale zeilen die heel af en toe uit de zak komen, zodat de geheimen verpakt blijven.

Maar uiteindelijk draait het toch allemaal om de goede kant opvaren en hangen.

En gehangen moest er worden, zaterdag stonden er 3 potten gepland en werden er uiteindelijk 2 gevaren.

De eerste wedstrijd werd gewonnen door Bob Heineke gevolgd door Nanno Schutrupps en Tobias Kirschbaum. Ja en dan die nieuwe rompen, ja ze gingen om , lees Bakker en mijzelf, ja ze zijn veel onstabiel zo wordt er beweerd, maar laat ik jullie uit de droom helpen, 6 mnd niet varen, een nieuwe boot waar nog van alles aan verschuift en en je schoot uit je handen laten glippen voor de wind met 20 knp, dan sla je ook om in een Vanguard.

De 2de pot weer een knp of 20 en weer hangen, Tobias voer netjes en werd 1ste, gevolgd door Nanno en Hein.

De 3 de pot waren enkelen al het water op toen het echt begon te waaien, velen hadden het al voor gezien gehouden en waren al ingepakt, helaas moet ik als Rotterdammer bekennen dat enkele van mijn vrienden uit de Rotterdamse aanleun-gemeenten het erbij lieten zitten, ik zal ze hartig toespreken dat dit niet meer mag gebeuren.

Voor enkele zeilers was terugkeren naar de haven een moeilijke opgave en werden gelukkig door Martin Heineke en Thom vd Pol geholpen met enkele jeugdige Finn-zeilers aan boord. Sander Jorissen moest nog even naar de overkant en vloog ruime wind naar de KWVL en eindigde daar in de haven met een zwempartij, maar hij was er.

Zondag zou het minder worden, de zon was er en de wind ook weer, in kracht minder dan zaterdag en minder vlagerig, maar alle pijnlijke spieren moesten weer worden aangesproken. Karel was al afgehaakt met een blessure (welkom bij de masters) en Robert met 3 vrouwen in huis kon zich zeker niet meer loswrikken.

Hein had het ritme weer te pakken en wist allebei de races op zondag te winnen, voor de wind weer een lesje gehad van Hein, machtig om te zien. Joos met zijn staande voordewind techniek kan er ook wat van, een ware acrobaat en kan zo de 49er in.

De 3de pot werden Sander W. en Nanno respectievelijk 2de en 3de.

De 4de wedstrijd werd Bob 2de en Tobias 3de.

Wat is er nog meer opgevallen ? Als je weet dat je moet schrijven let je beter op, zelf was ik er druk met mijn nieuwe boot, knopjes los, niet kunnen hangen, joystick los, onderlijk los, lijntjes te lang en slippende knopen, enfin te veel om op te noemen en dus erg druk met jezelf. Zondag was alles weer in orde en kon ik volop genieten van mijn nieuwe aanwinst die extra veel waard is , omdat het Jan zijn laatste levering was. Wel zag ik Sander Jorissen in slowmotion naar loef omgaan, terwijl hij bezig was met omslaan een Eric Bakker, die droog roept: " Rot voor je"

Jan Willem die naar eigen zeggen weer voor 5000 eur schade heeft opgelopen aan de Santa Maria door achter het roer van Maarten te blijven hangen. Het genoemde bedrag betekent zeker total loss en de nieuwe eigenaren van HIT kunnen denk ik binnenkort een order verwachten. Alsof deze schade niet voldoende was heeft JW zijn boot op de kant ook nog mishandeld omdat de Santa Maria de opgelopen schade niet had weten te voorkomen.

Jan Jaap een lef goser is, durft met Henk op pad te gaan, de Dunne Dirk is niet meer na de Boerenkool, nu moest Breukelen eraan geloven, vlgs zeggen hadden ze voor hetzelfde geld als de taxikosten een reisje naar Turkije kunnen maken.

Thierry die een ring baardje had, was een beetje grijs, maar daar had hij zo zijn eigen verklaring voor , welke hij beter zelf kan toelichten.

Jelte Baerends , steeds sterker wordt en zijn grondblok er uit trekt en dus moest opgeven, waar is de tijd gebleven dat men gewoon rechtstreeks van de giek doorvaart.

Bas de Regt de prijs verdiend voor de zeiler met de meest constante uitslagen.

Alhoewel je kan twisten of Auke deze prijs niet verdiend.

Sander W. wrikt en weegt en besluit om niet te draaien na een fluitje van de Jury, gelukkig alg terugroep, maar gaat de jury wel uitleggen wat wrikken is en wie, wanneer bepaald dat er gewrikt wordt. Maar al wikkend wordt hij toch mooi 5de overall.

De Tulpen uit Friesland kwamen, met dank aan Peter en prijzen uit Capelle ad IJssel.

Het comité uit Loosdrecht en ons weer mooi hebben weggeschoten. Een Jury onder leiding van Martin Heineke, die goed oplette ook bij de start.

Terug naar het zeilen: de uitslagen staan op de site, vermelding voor de eerste drie:

1. Hein (ja, met wind een klasse apart, zeker voor de wind)
2. Nanno (niet opvallend gevaren, maar zeer constant, knap en net niet gewonnen)
3. Tobias (geen gekke dingen doen en goede klappen)

1ste Master, pirat of Loosdrecht Thierry
1ste GM Sander Jorissen
1ste GGM Chris
1ste Legend Rodrick (alle potten gevaren, zeer knap)

Met vr. gr. en kom allen naar Monnickendam, Cees heeft reeds oproep geplaatst om het jubileum te vieren.

Luuk
NED 60

OBK (van de site van onze Belgische vrienden)

Een Belgisch Kampioenschap in Nederland. Het heeft misschien enige verantwoording nodig. Vorig jaar op de Spuikom in Oostende 10 deelnemers. We wilden meer deelnemers. En wij Belgen beseffen maar al te goed dat varen met en tegen mensen met een hoger niveau loont. Open water draagt ook bij, maar helaas niet altijd tot het aantal deelnemers. Het Veerse Meer is het compromis geworden. Oostwating de locatie!

Weersverwachting: wisselvallig, regen, zon, wind, mist (nevel) van 4kn wind tot 15kn. Kortom we zouden een waardig kampioen zien verschijnen na de 10 vooropgestelde reeksen. Het weer, ziekte en andere redenen deden op het einde nog 3 deelnemers afhaken. Met als gevolg 'slechts' 14 starters. Al gauw werden het er nog 12. Michiel kreeg namelijk de giek nogal onzacht tegen het hoofd. Onze paramedici Yves en Maarten ontfermden zich onmiddellijk over Michiel die toch een groot bloedspoor achterliet. Naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis in Vlissingen naar de Spoedafdeling luidde het verdict. 6 hechtingen en een kap van 6 centimeter.... 's Avonds kon Michiel zelfstandig naar huis rijden. Echt jammer ! Een spoedig herstel gewenst Michiel !

Zaterdag kregen we eigenaardige banen voorgeschoteld. Kort kruisrak en de rest van het parcours was bezeild. Dit wordt ook wel eens 'een kamelenkoers' genoemd. Gelukkig was het comité ontvankelijk voor kritiek en kregen we als nog 3 mooie wedstrijdes, na de 2 iets wat ongewone wedstrijden.

+12kn wind, gevolg: "pompen" toegelaten... Het is toch een vak apart dat pompen ! Als je dat goed lukt kan je er gigantisch mee winnen. Lukt het je niet, dan ga je trager vooruit dan wanneer je zou stil zitten in je boot. Jan en Paul, de mannen van de Haringvliet, hebben deze techniek het beste in de vingers en zij zeilden dan ook het beste op dag 1. Joël eindigt op dag 1 als beste Belg. Als Rugby speler toch ook wel wat genen om goed te zeilen meegekregen duidelijk...

Zaterdagavond werd een gezellige avond ! Gastvrouw Annemijn van de brasserie van Oostwating heeft ons heel gastvrij ontvangen, dat was lekker geregeld ! Laat is het niet echt geworden. 5 manches, het kruipt immers in de kleren. In de chalets was het snel stil. Niemand klaagde over snurkers. Dat is weliswaar bizar?! Dat wil zeggen dat iedereen in een zeer diepe slaap zat, heb ik zo het vermoeden. 😊 Ik kan me niet voorstellen dat er niemand geluid maakte die nacht

We konden nog het comité overtuigen om een andere baan er in te leggen op zondag. Gate upwind, gate downwind... Dank je wel voor de flexibiliteit van het comité ! We zijn jullie dankbaar. De wedstrijdes van zondag waren veel meer een kampioenschap waardig ! Wedstrijden van om en bij de 40-45

minuten ! Top ! 3x kruisen, 3x downwind, downwind finish. Geweldig van genoten! Door het wegvallen van de wind konden er slechts 3 extra reeksen gevaren worden op zondag. Met 8 reeksen in het totaal, 2 aftreks, konden we toch spreken van een geldig en representatief kampioenschap. De meest markante dingen van de wedstrijd in een notendop:

- Manche 1: de ongenummerde boeien zorgden voor verwarring... Velen begonnen na boei 3 te kruisen, maar het was ruime wind.... De uitslag van het moment werd dus even geschud... Chris had de verwarrende situatie meteen door en maakte hier als eerste optimaal gebruik van door de eerste manche te winnen.

- Manche 2: boei 2 werd nog wat verder gelegd. Nog meer 'kamelen' koers was het gevolg, Pompen toegelaten, Paul kaapte met zijn kunde de eerste plek weg....

- Manche 3: 22 minuten heeft deze korte reeks geduurd, maar... met 2 kruisrakjes. De beste pompers winnen ! Proficiat Jan Bart ! De stuurboordstart van Wim ging niet ongezien voorbij. Niet zonder risico en/of gevaar...

- Manche 4 & 5 : een duidelijk stijgend niveau ! Van plek 3 naar plek 10 door 1 simpele gijp extra in het kruisrak... Om maar te zeggen dat het niveauverschil kleiner wordt. Alles ligt dicht op elkaar en de spanning stijgt. Ook de grote wisselingen in de ranking wijst er op dat de zeilers aan elkaar gewaagd zijn... Spannend ! Jan en Paul K. bewijzen hier dat ze vandaag top zijn ! Maar Joël loopt duidelijk warm en krijgt meer en meer aansluiting bij de 2 toppers van de dag.

- Jammer dat Joël niet kon blijven op zondag om zijn plaats als eerste Belg te verdedigen. Hij werd opgeroepen door zijn Rugby-team om een gekwetste speler te vervangen...

- Dag 2: Filip is goed wakker en vindt meteen de goede bootsnelheid ! Hij wint met een benijdenswaardige voorsprong ! De concurrentie is gewaarschuwd ! Wat gaat hij nog uit zijn mouw schudden vandaag ?

- De manche daarna vechten Jan Bart en Wim het uit voor plaats 1 & 2 in de eerste 2 rondjes. Daar het telkens rechts te doen was, zat het in de laatste ronde links. Het was opnieuw Chris die als sluwe vos met het been van de 2 vechtende honden ging lopen ! Knap ! Ook Ronald glipt nog door enige mazen en zeilt zijn beste wedstrijd van het tornooi ! 2e

- En als kers op de taart konden we genieten van een wedstrijdje met een minimum aan wind. Paul K. laat zijn fingerspitzengefuhl werken om een feilloze wedstrijd te varen. Jan kan Chris afleiden om van te gaan starten en brengt hem a la Olympische Spelen 2012 behoorlijk op achterstand. Ze eindigen in goed overleg op een 15 minuten achterstand. Wim kan aanklappen maar moet dan toch nog een sterke Paul G. en de jonge Maarten voor laten.

Nederlanders, wij kunnen nog wat jullie leren zo laat ook de uitslag blijken ! We zullen er werk van maken voor onze toekomst! Feit is dat we konden genieten van een vermoeiend en zeer gezellig weekend !

Kampioen Jan is fier met zijn kampioenshirt. Hij zal het vaak dragen dit jaar!



Uitslag top 3 OBK:

1. BART Jan NED 962
2. KAMPHORST Paul NED 27
3. FRIJDAL Chris NED 101

Uitslag top 3 Belgen:

4. HENDERIECKX Wim
5. VERHAEGHE Filip BEL 8
8. GOOSSENS Paul BEL 76

OBK

Door Ronald de Haan

OBK 2015

Een OBK op het favoriete trainingswater van de Belgische vrienden en clubgenoten.

Wat jammer dat de Belgische jachtfederatie zich er mee bemoeide.

Echter na een spoedcursus Finn wedstrijden door enkele welwillende zeilers van beide zijden van de landsgrenzen werd er met fantastisch zeilweer op het prachtige Veerse meer een achttal wedstrijden afgewerkt.

Een goede kandidaat op het erepodium Michiel Messiaan denkt zijn giek te kunnen koppen, gevolg veel bloed, 6 hechtingen en een verloren weekend voor Michiel. Sterkte. Yves en Maarten waren de redders.

Zaterdag ochtend was dus een oefenwedstrijd voor het wedstrijdcomité. Veel halve wind naar de 'boven'boei.

De ruimende wind veranderde de baan volledig. Toch blijven meestal dezelfde zeilers de eindstreep het snelste te passeren. Zoals Gary Player zei: sinds ik 8 uur per dag oefen heb ik veel meer geluk.

De één na laatste manche liep voor mij alles naar wens: vrije wind bij de start, goed op de schiften gevaren en een voor mij verbluffende snelheid op de voor de winst rakken, net niet genoeg om Paul te pakken. Dit maakt mijn jaar goed.

Uiteindelijk wordt met het mes tussen de tanden het erepodium verdeeld: 3 Nederlanders

1. Jan Bart
 2. Paul Kamphorst
 3. Chris Frijdal
 4. Wim Henderickx
 5. Filip Verhaeghe
 6. Maarten Bart
 7. Jan Tjeerd van de Meulen
 8. Paul Goossens
 9. Joël Glady
 10. Ronald de Haan
 11. Alain Denis
 12. Maarten Oberman
 13. Michiel Messiaan
- Ronald de Haan

Finnale

Door Jelte Baerends

Voor mij was de Finnale het weekend waarin alles in het kader van de 10 bleek te staan:

10 jaar Finnale op Monnickendam

10 keer mijn hoofd gestoten in Monnickendam

10 verschillende afspraken in één weekend - buiten Monnickendam

10 minuten te laat naar mijn bed - te ver weg van Monnickendam

10 minuten te laat op weg naar Monnickendam

10 minuten te laat het water op gegaan zondag te Monnickendam

Nog geen 10 minuten te laat bij de start aankomen... Beetje jammer Monnickendam

10 overall worden en een stukje schrijven over Monnickendam...

Maar bovenal.... 10 jaar een mooi feestje op Monnickendam!!!

Aangekomen in Monnickendam was daar de altijd gastvrije ontvangst van onze hosts Jan & Trees. Met koffie en gebak kwamen de zeilers de ochtend door, omdat er bij gebrek aan wind is gewacht met het water op gaan. Deze zaterdagochtend bereikte ons het mooie nieuws dat Sander Willems vader is geworden. Nogmaals van harte gefeliciteerd namens alle Finn zeilers!

Zaterdag zijn er in totaal toch 3 wedstrijden gevaren onder meer dan goede, maar lastige omstandigheden waar Wietze, Chris en Tijmen goed gebruik van wisten te maken. Wietze had duidelijk de touwtjes in handen, zo bleek ook zondag na een ruime overwinning van het weekend. Gefeliciteerd Wietze!

Prijsuitreiking

Voorafgaand aan de prijsuitreiking is een minuut stilte gehouden vanwege het verlies van een goede zeilvriend en zeer gewaardeerde wedstrijdlerder van de klasse, Frans Bolweg. Elke prijswinnaar was zoals het hoort aanwezig, want dit is toch een onderdeel van het totale weekend. Er zijn veel prijzen ter beschikking gesteld door de twee evenement sponsoren: Musto en MaxLead. Rob de Cocq en Ronald van het Klooster, dank hiervoor!

1 NED 64 Wietze Zetzema 6

2 NED 841 Hein van Egmond 23

3 NED 94 Tijmen van Rootselaar 25

4 NED 101 Chris Frijdal 30

5 NED 787 Nanno Schuttrups 32

Na Monnickendam is het nu de beurt aan de volgende die deze ultieme klassieker gaat hosten. Nadat het evenement jaren op de Braasem is verzeild en Monnickendam heeft aangegeven dat dit de laatste keer was, heeft WSV

Hoorn zich gemeld als mogelijke opvolger. Ook hier is al rekening gehouden met de mogelijkheid te kunnen overnachten, dus alle lichten lijken op groen voor de voortzetting van een topevenement!

Dit was het tweede evenement van de super 7 series. Sneek is volgende op 27 en 28 juni. Inschrijven dus! Als afsluiter van zijn 10 jaar Finnale op Monnickendam, heeft de FCH een wijnpakket aangeboden aan de drijvende kracht achter de Finnale op Monnickendam: Jan Zetzema.

Jan, Trees en alle vrijwilligers, wederom enorm bedankt!
<http://www.finnale.nl>

Masters 2015

Door Ruurd Baerends

Masters 2015.

Een prachtige lokatie, mooi weer en een zeer goed georganiseerde Masters.

Als Nederlanders hadden we 4 containers met 9 boten per container onderweg naar Kavala. 36 boten laden was ook voor ons Randmeeders nieuw, maar aangezien we wel weten hoe het werkt, hadden we de containers snel geladen. Dat gebeurde bij DRC Dinghy Racing Centre, het nieuwe bedrijf van Gerko en Hans. Zoals de meesten van jullie al wel weten hebben zij het Finninggebeuren van Jan van der Horst overgenomen.

De boten gingen onderweg en de meeste Nederlanders volgden op 22 mei naar Thessaloniki en huurden daar een auto om naar Kavala te rijden. Een paar anderen en ook een paar campers zijn zelf via Kroatië en Bulgarije naar Kavala gekomen.

Yvon en ik en ook Jobs en Rieneke vlogen vanaf Brussel op vrijdagavond. We hadden een half jaar eerder al een kamer geboekt in het Airotel Galaxy, waar overigens ook de meeste Nederlanders verbleven. Prima hotel op een fantastische lokatie, we keken vanuit onze kamer op de bootjes bij de slipway. Ook de eetzaal op de 7 e verdieping bood uitzicht op de bootjes. Het meten is altijd een beetje gedoe, maar uiteindelijk viel het voor de meesten wel mee en konden we vooruit kijken naar een prachtige zeilweek. De zondag, de dag van de practice race, viel een beetje in het water. Te weinig wind en op een bepaald moment hebben wij besloten dat het lekkerder was om op het strand te gaan liggen dan op de haven op wind te blijven wachten. Vanaf het strand zagen we wel dat er later toch gestart werd. So be it. Maandag een heerlijke dag gehad. Rustig windje en al snel werd duidelijk dat we als Nederlanders best wel een paar troeven hadden; Martijn, Thierry, Karel, Eric en Jan Willem. Om ook nog maar even Rodrick te noemen, die met zijn 64 ste plek de tweede Legend was achter Henri Sprague. Knap. Maar Martijn gaf meteen gas en voer direct helemaal voorin mee, net als Thierry. Karel had het wat moeilijker, ook omdat zijn schouder niet mee wilde werken en hij kon zich daardoor niet helemaal focussen. Zowel Martijn als Thierry zaten bij de eerste 10 en voeren daardoor de medal race. Thierry wist die met heel weinig wind te winnen. Super. Einduitslag eerste 10 deelnemers: Martijn een knappe 4 e plek en Thierry 6. Het is overigens wel duidelijk geworden dat de tijd van de Maiers en Budziens effe anders is geworden. Maier hield het na 3 wedstrijden voor gezien; had geen zicht meer op het kampioenschap en ook Budzien viel buiten de top 10. Zeilde natuurlijk nog steeds heel erg sterk, maar het tijdperk van de Russen is nu wel echt aangekomen. Met 2 Russen 1 en 2 is dat wel duidelijk geworden.

Joos heeft het kampioenschap BFD's gewonnen. Hij wist het 3 x in 1 week voor elkaar te krijgen. Dat is knap. Er zijn trouwens sowieso veel BFD's gevaren, door veel Nederlanders met name. Ik ben ook 1 x aan de beurt geweest. Stom natuurlijk; je weet het, maar ja, op de 2e lijn gaan liggen is

geen optie. Ik had de pech dat ik tegen de lijn aan lag in de laatste minuut en een Litouwer van onderaf met teveel vaart er nog tussen wilde. Die pakte de achterkant van mijn boot beet om af te remmen en daardoor ging ik zichtbaar over de lijn. Kun je protesteren, maar het leed is dan al geschied. Weg 14 e plek die wedstrijd. Net als de laatste wedstrijd op vrijdag; als 5 om de boventon gaan met heel weinig wind en op het voordewindse rak valt de wind helemaal weg, wedstrijd afgebroken en die dag werd er niet meer gezeild. Jammer. Maar niettemin een heerlijke week gehad. Op donderdag was het weer minder. Echt de hele dag regen gehad en met name in de ochtend ook wind. Niet al te veel, prima te varen. Toen werd het aan het einde van de zeildag toch wel heel erg koud. Waarschijnlijk ook omdat ik tijdens de start van de 2e wedstrijd die dag mijn schoot niet goed in de klem getrokken had en die uit de klem schoot en ik binnen 2 seconden naast mijn boot lag. Gelukkig een algemene terugroep, dus ik had geluk.

Ik noemde het al eerder; ik vond de organisatie werkelijk erg goed. Op de kant was alles goed geregeld en ook de Finn maaltijd op woensdagavond was echt super. Mooie locatie en nu eens een keer geen lopend buffet of barbeque. Alles met damast en een lekker wijntje erbij en ook een leuke dansvoorstelling door de vrijwilligers deze week. Wat me ook opviel was de houding van de Grieken bij alle horecaondernemingen. Allemaal even voorkomend en behulpzaam. Geen crisis daar in Kavala. Daar kunnen de Italianen, Fransen en Spanjaarden een voorbeeld aan nemen.

Op vrijdag de containers weer geladen en de meesten keerden zondag huiswaarts. Wij zijn nog tot dinsdag gebleven om ook eens wat van de omgeving te zien.

Intussen zijn de containers gisteren weer uitgeladen bij DRC en staan de bootjes weer op hun plek.

Ik kijk terug op een hele leuke en vooral gezellige Masters 2015.

Groeten,

Ruurd NED 4

Zomerwedstrijden Sneek

Door Ronald van Klooster

Zomerwedstrijden en het tijdelijke FCH clubhuis

Vorig jaar zat ik helaas in de bergen met de fiets maar begreep toen uit de verschillende whatsapp berichten dat het een topevenement was. Dit jaar ver van te voren de datum vrijgehouden. Er hangt een Sneekweek sfeer in de Finn klasse tijdens de zomerwedstrijden en KWS probeert er ook altijd een super georganiseerd evenement van te maken.

Peter Aukema heeft er ook werkelijk alles aan gedaan om dit evenement te laten slagen. Peter is een soort strijd aan het voeren voor de Finn in het Noorden. De jeugd die daar in grote getallen aanwezig zijn moet zien wat een gave boot de Finn is. En daarin ondersteunden wij Peter natuurlijk van harte....

Het begon vrijdagavond al in het centrum van Sneek. We arriveerde met de auto voor de bar en wie zat daar vol te genieten..... Jan Willem Kok omringd door vrouwen. Collega's wel te verstaan. Een hei dag noemen ze dat. Aukema was zo af en toe zoek en bewoog zich tussen zijn de verschillende horeca gelegenheden. De aftrap voor de wedstrijden begon al goed en het werd een korte nacht. Het zomerhuis van Ronald Ruiter was voor deze ene keer het FCH clubhuis en vooral rijkelijk gevuld met snurkers!

De eerste dag was zwaar. Vele hadden sinds de Finnale in Monnickendam niet meer gevaren. De beentjes werden weer op de proef gesteld. Uitschieters naar 20 knopen maakt het mooi, temeer er ook halve windse stukken in voor kwamen waar de Finn vol planerend inliep op het Pampusveld.

De kiloknallers voorin waren al snel bekend. Kiloknallers zijn de mannen die met veel wind voorin zitten. Hein, Tobias, Wietze, Nanno hadden een mooie strijd voorin gevolgd door Jan Willem die de 2e race een paaltje op de teller zette.

Door een NW wind was de baan een aantal lussen over het meer. Blij dat ik niet op kop lag want zonder bril was de banenkaart voor mij een zoekplaatje geweest. De BBQ was geweldig. Alles geheel uitbesteed en geregeld door onze Peter in het enige echte noordelijke FCH clubhuis aan de potten. Er was veel bier en gezelligheid en om 10.00 gingen er op de launchbank al snel oogjes dicht. De Masters en Grand Masters waren in staat van ontbinding. Toch wel een beetje naar de klote doken vele vroeg het mandje in.

De start tijd was eindelijk een sociale starttijd. Ontbijtje, koffietje gevolgd door het "kluivert uit de selectie zetten" proces. Iedereen werd gedwongen beneden Kluivert uit de selectie te zetten om het allemaal een beetje

dragelijker te maken op de vroege ochtend in ons tijdelijke noordelijke clubhuis.

De wind was toch nog 10 -15 knopen. Zuidelijk dus een lange up en down baan. Het was weer moeilijk om als eerste bij de bovenboei te zijn. De gastheer Aukema was met een ruime voorsprong als eerste bij de bovenboei en gaf deze positie niet meer weg. Hoppa die had zijn paaltje te pakken. De laatste race was vooral voor mij prachtig. Je kon het laatste aan de windse rak enorm veel pakken. Op de lijn pakt ik Tobias, Hein en Bart Brijder. Ik was er eigenlijk wel een beetje van overtuigd dat ik die 10 plek hiermee kwijt zou zijn en niet weer moest schrijven. Helaas.....weer de sjaak.

Fantastisch evenement. Kijk al weer uit naar de Sneekweek in ons clubhuis waar Ronald vele Finners gastvrijheid biedt. Dank Peter en Ronald! Volgend jaar weer en geen andere evenement op deze datum met Peter's droom namelijk 50 boten aan de start op Sneek!

Met vriendelijke groet,

Ronald van Klooster, NED 43

Vrijbouterweekend

Door Chris de Groot

Zo, daar sta je dan tijdens de prijsuitreiking bij de Vrijbouter. Niets vermoedend word ik aangesproken door Chris Frijdal of ik een stukje wil schrijven. Ik ben namelijk 10e geworden. Nou mooi. Nou heb ik natuurlijk heel erg opgelet wat iedereen tijdens de races gedaan heeft, zodat ik een prima verslag kan schrijven...

Maar, hoe was het Vrijbouterweekend? In een woord TOP! Prima georganiseerd, vanaf vrijdagmiddag al dames achter de inschrijftafel, vriendelijk te woord gestaan, prima. De dames moeten toch ruim 300 boten met ruim 500 man/vrouw bemanning te woord staan.

De wedstrijden? Eerste wedstrijd toch weer beetje spanning voor de start.

Want, waar ik wil starten liggen er al een paar. Klojo's 😊. Al met al geen geweldige start waar ik een beetje in de tweede lijn over de startlijn ga. Balen, beetje boos op mezelf maar gelukkig is het terugroep. Mooi, ik terug, biedt mooie nieuwe kansen! Als ik bijna bij het startschip ben zie ik de individuele terugroepvlag. Grrrr, maar oke, overstag en gaan! Al varend haal ik nog wat in en vaar op een 7e plek. Gaat lekker. Bij boei 5 maak ik een hoogteklap naar boei 3 en lopen er 3 boten onder me door. Bij boei 3 vaar ik op een 10e plek en dat blijft zo.

Bij de tweede wedstrijd waait het ietsje meer waardoor we een lekkere wedstrijd gezeild hebben. Zo ongeveer de hele plas over en weer finishen bij de Vrijbouter voor de deur. Daarna aan het bier met de bitterballen, prima! Zondagmorgen eerst uitstel. Weinig wind die ook nog uit verschillende hoeken komt. Uiteindelijk gaat de rattenstaart eruit en kan er gestart worden. Ik start aan de goede kant en we zijn weg. Dat gaat niet heel hard, er is weinig wind. Als dan het kruisrak langzaam het voordewindse rak wordt, besluit het wedstrijdcomité de wedstrijd te staken. De juiste beslissing.

Al met al dus twee mooie wedstrijden gevaren. Zondagmiddag aan de hangtafel nog gezellig staan babbelen met bier en bitterballen, waar allerlei onderwerpen voorbijkwamen. Van onschuldig BBQ'en tot 's nachts om half 3 zwemmen met minister Hennis die ergens op een feestje gespot was. Ik zal niet alles verklappen ☺, maar om de mooie verhalen te horen moet je erbij zijn!

Al met al een prima weekend, lekker gezeild, koude biertjes en mooie verhalen!

Chris de Groot, NED 125



Moscow International Regatta

Door Tobias Kirschbaum

Omdat ik als enigste Nederlander naar Moskou ben gegaan maak ik er ook maar een groot en duidelijk verslag van zodat volgend jaar zo veel mogelijk zeilers mee komen!

Dag 1. (training)

Ik was om 10 uur op de haven om mijn boot uit te kiezen. Er staan er op het moment 140 op de Sailing School waarvan er op dat moment al 20 in gebruik waren. Een keuze uit 120 boten dus, ik kwam uit op een prachtige blauwe Finn uit 2004 die als ik naar de staat van de boot keek ook sinds het wk in Moskou niet meer is gebruikt.

De mast. Weer een ruime keuze ik heb in het computer systeem mijn mast nummer ingevuld die ik thuis heb en wat bleek er was een mast met precies de zelfde nummers. Ik dacht ik doe eens anders en ik kies een mast die heel stijf is een buiging van 515 achterover en 368 opzij dat waren de nummers die ik wil met een max van 12 knopen wind!

Dag 2. (training)

dit keer rond 11 uur op de haven en het was 26 graden en ongeveer 5, 6 knopen wind. Ik doe mijn zeil omhoog en kijk weer het water op een grote spiegel in een minut tijd. Even wachten dan maar na ongeveer 20 minuten staat er weer wat wind dus snel het water op. Eenmaal daar die ik nog een Finn varen een 15 jarige Rus die met het lichte weer zijn Laser Radiaal omwisseld voor een Finn omdat dat toch de klasse is waar die uit gaat komen begint die maar vast vroeg met oefenen. Na wat handgebaren zijn we samen een upwind oefening aan het doen een mooi moment om wat lokale kennis te krijgen met de windshifts.

Dag 3

Vanwege gebrek aan wind Moskou in gegaan om wat vrienden te bezoeken.

Dag 4 5 en 6 door een een buikgriep helaas 3 dagen in bed gelegen.

Dag 1 van de wedstrijden.

Start tijd 12 uur we zitten samen met de snipes op 1 baan.

Het is ongeveer 15 minuten slepen naar de baan met weinig wind of als het aandewind is worden alle deelnemers naar de baan gesleept door committee boten goede service dus!

Eenmaal daar aangekomen staat er ongeveer 6 knopen wind met een max van 9 en op sommige plekken 2 knopen wind en windshifts van 20 graden.

Race 1

Eerste start is een genaral dat was voor mij wel fijn want dan kon ik even kijken wat je jongens waren die gekke dingen doen op de startlijn. Bij de 2de proging knal ik als eerste boot bij de pin weg helemaal mooi eerste shift naar links tack en meteen bij de eerste 5. Ik kwam als 4 bij de bovenboei en kwam er meteen achter dat ze hier grof varen. Als er geen ruimte is maken ze ruimte en als je niet schreeuwd krijg je niks. En ik lag meteen weer 5 ik had een mooie downwind en kon naar de 3de plek stijgen. Verder de race uitgevaren zonder te veel problemen.

Race 2

Ik kwam er achter dat ook hier een wedstrijdcomitee soms bedenkt dingen te veranderen. Ik vaar mijn wedstrijd en ineens zie ik iedereen finishen. Shit dacht ik. Wat blijkt een verandering in de baan die we varen van lange baan naar korte baan een 14 gevaren die wedstrijd. Jammer

Race 3

Was een rustige race na de start onstond er een kop groep van de eerste 4 die ongeveer 100 meter voor lagen op de nummer 5 helaas was ik de nummer van en de rest van het veld lag ongeveer 200 meter achter mij. Ik heb die race uitgevaren en kwam langzaam dichterbij maar het bleef een 5de plek.

Race 4

De race verliep moeizaam met 3 4 knopen wind en 40 graden shifts lag ik ongeveer rondt plek 10 bij de eerste boven boei plek 5 bij de onder boei. Toen iemand om het startship begon te schreeuwen en de jury mij vervolgens het hele aandewinsde rak aan het volgen was wist ik dat hier iets aan de hand was.

Ik vaar verder onderhand met mijn schoot in de klem want ik vindt het verdacht zodra ik voorbij het startship vaar stapt deze mevrouw op de jury boot vaart vol gas naar mij toe en paf een gele vlag ik drij mijn rondjes en dien vervolgens een protest in wegens onsportief gedrag van de jury.

Eenmaal aangekomen in de protest kamer blijkt deze mevrouw ook een jury lid te zijn. In het protest heb ik mijn gelijk gekregen dat ik deze vlag niet had moeten krijgen het 2de jury lid aan boord gaf toe dat ik de hele dag prima aan het varen was en niet aan het pompen buiten de regels het vrouwelijke jurylid een jury lid uit het matchraces (dit zegt al genoeg over haar) had dit alleen gezien een keuze gemaakt en het 2de jury lid heeft toegegeven dat hij het wel geloofde wat ze beweerde en er maar mee akkoord ging.

In het protest dat ik heb gewonnen maar hellaas geen redress voor heb kunnen krijgen omdat dit niet mag volgens de regels heb ik wel een excuss gekregen van de jury en heb ik alles even er goed uit kunnen gooien hoe ik over ze dacht. En een voordeel voor volgend jaar beiden jury leden zullen nooit meer in Moskou komen want dit is niet de manier.

Dag 2

Weer 4 wedstrijden op het programma helaas wel met 28 knopen wind en regen.

De races verliepen redelijk tot goed voor mij helaas had ik alleen mijn WB Classic bij mij en dit was met 28 knopen wat teveel van het goede.

Met dit weer was Moskou een plek die ik nog nooit heb meegemaakt wind met vlak water en shifts van 40 graden met wind wakken waar je op je overloop zit tot ineens de volle 28 knopen. Nijkerk of Loosdrecht is er kinderspel bij en het bleek ook dat mijn tegenstanders er heel goed met overweg konden in de 4 races die dag was mijn beste plek een 2 en de slechtste een 8.

Dag 3,

De dag begon zonnig met een richting recht door de rivier heen met een redelijk stabiele wind. Dit wordt mijn dag dacht ik tijd om wat plekken omhoog te kruipen. Race 1 begon met 10 knopen wind en ik kom 3 bij de bovenboei halve wege het voordewindse rak komt er een regenbui over met ineens 20 knopen wind. Prima dacht ik met een stabiele wind kom ik wel bij die mannen er voorbij. Bij de de boven boei gaat de nummer 1 de boei om met wind ik onderhand op plek 2 vol met een kleine 10 meter achterstand maar ik heb net de pech wind weg voor mij en de nummer 3 en de nummer 1 vaart met 20 knopen lekker door naar de onder boei voordat hij daar gelukkig ook geparkeerd ligt.

Ik vang weer wat wind en kom rustig zijn kant op helaas kwam de wind voor mij wat te laat en voor mijn tegenstander net optijd want hij 1 ik 2.

Race 2 van de dag was een lichtweer race met 4 5 knopen wind afnemend. Mijn start ging niet helemaal volgens plan en ik kwam 8 bij de bovenboei na hard werken heb ik mijzelf weer naar de 5de plek bij de volgende bovenboei weten te werken. Dit gaf ik voorde wind helaas allemaal weer weg door niet op te letten en eindig ik 8 die race.

Dag 4

Ongeveer 14 knopen wind recht door de plas heen met shifts van 15 graden. Helaas kwam de buikgriep een beetje terug en voelde ik mijzelf niet helemaal top maarja je bent geen Finn zeilers als je niet een beetje doorbijt.

Race 1 ging goed ik kwam 5 bij de bovenboei en door hard te pompen lig ik 2 bij de onderboei zelfs de Rus in de Fantastica voorbij! Je jacht op de nummers 1 is geopend dacht ik.

Bij de laatste downwind voelde ik dacht mijn krachten aan het afnemen waren ik raakte vermoeid en licht duizelig.

Race 2.

Een slechte start met een 8 bij de boven boei downwind haal ik 4 boten in en lig ik 4de met de nummers 1 2 en 3 op ongeveer 50 meter voorsprong heb ik wat werk te doen. Aandewind weet ik het te verkleinen naar ongeveer 20 meter downwind begin ik goed aan de slag te gaan de wind is onderhand afgenomen naar 10 knopen wind. Ik begin te jagen en kom steeds dichterbij maar ik begon mijzelf ook steeds lichter te voelen in mijn hoofd op een

bepaald moment ben ik mijn bewustzijn verloren en omgegaan ik ben na wat bleek een paar minuten onder mijn boot in het water wakker geworden. Dit was dan ook het teken dat ik klaar was voor de dag.

Nadat ik naar de kant ben gebracht heeft de dokter die dag en nacht aanwezig is op de Sailing school even een kleine controle gedaan wat bleek door mijn buikgriep was mijn bloeddruk heel hoog en op een gegeven moment samen met hard werken op een downwind was het genoeg.

Op advies van de dokter laat ik de laatste dag voor wat het is maar ga ik wel met een goed gevoel naar huis dat ik een goede training heb gehad voor zeilen met grote shifts.

Conclusie Moskou,

Een geweldige stad om te zijn met heel uitdagend water. Er liggen genoeg boten en masten op de Sailing School ik nodig iedereen dan ook uit om volgend jaar met mij mee te gaan want ik ga zeker weer!

Deens kampioenschap 2015.

Door Paul Kamphorst

Dit jaar een afvaardiging van vijf Nederlanders. Jan Willem, Jan, Maarten, Sander en Paul. The Black Rabbit Sailing Club (BRSC) verzorgde 100% van de Nederlands inbreng, verder een Noor, good old Willi Meister uit Duitsland en een paar Sweden naast een stuk of 20 Denen.

Terug in Vallensbæk, vier jaar geleden was het Deens hier ook al. Ligging is prima, goed water (dus groot open water) om te zeilen om de hoek. Verder nieuw een comité wat er zin in heeft.

Eerste avond gelijk het kampement aangelegd en het haardvuur ontstoken opgeleid door gitaarmuziek van Jan en Maarten. Onze buurman had zo zijn eigen idee over muziek maken en ging de hele nacht door. Dat hebben we opgelost door de stroomvoorziening aan te passen, wat hielp. Iedereen tevreden.

Het format van de wedstrijden was dit jaar ingrijpend gewijzigd. Totaal waren 30 wedstrijden gepland. Voor de tien beste was het toetje nog drie extra wedstrijden waarin steeds de laatste 2 afvielen.

Op zijn minst uitdagend. Donderdag 8, vrijdag 12, zaterdag 10 en drie finale rondes. Dat wil zoveel zeggen als een complete wedstrijdserie per dag, en voor veel evenementen die wij kennen bijna dubbel. Niets van dit alles verhinderde ons echter om met een opgeruimd gemoed de reis naar Vallensbaek te aanvaarden.

Donderdag begonnen we met frisse moed aan de eerste acht wedstrijden. Het was prima weer, tussen de 8 en 14 knoopjes. En Denen knopen Oscar dan direct in de mast.

Met een aanlandige wind en niet ver varen en golven ziet het er gaaf uit. De potjes zijn inderdaad kort, dus vol aan de bak want veel was er niet goed te maken. Bij potje nummer vier wordt de finish wel zwaarder en bij mij komen de eerste krampen in de onderarmen en andere ongemakken tevoorschijn. Bij potje nummer 6 de Oscar er echt uit moet, de wind blijft onder de 10 knopen. Iedereen was de tel al een beetje kwijt. Om half zeven zit het erop en een opvallend rustig wedstrijdveld glijdt weer naar binnen. Dan staan we wel weer snel bij het bier en de worstjes op de kant. Je moet de krachten verdelen nietwaar. Prima diner verzorgd 's avonds op de club.

We gaan wel op tijd met lichamelijke ongemakken te kooi.

Vrijdag staat er weinig wind, maar gaan wel naar buiten. Voorspelling was ook een rustig dagje. De eerste wedstrijd werd de aandacht van de bui rechts door het meeste getrokken, zelf zat ik daar dus niet. Pakte wel goed uit.

Aansluitend uitstel, tweede helft van de middag nog wel geprobeerd een potje te varen, maar die werd er bij de bovenboei uitgeschoten omdat de wind er helemaal mee stopte. Het walritueel was evenwel hetzelfde wat in dank werd

afgenomen. Traditioneel is in de avond de AGM van Deens Finn Club, best handig dan is toch iedereen er.

We wachten geduldig buiten onder het genot van wat wijn, waarna we ons rustig hebben verpoosd bij het kampvuur. Gelukkig zijn er in Denemarken ook mensen die uitleggen dat je dingen niet mag, waar na een goed gesprek en aan potje bier we gewoon door kunnen.

Dit jaar was het de gele vlag van het jury lid, een lid dat uitlegt dat we het verkeerde hout op het kampvuur leggen, een lid dat uitlegt dat zijn houten boot 100 meter verder op misschien in de brand vliegt. Vervolgens aangevuld met 15 Denen met wijn en bier, om het goed te maken.

Laatste dag begon spiegel glad met een uitstel van drie uur. We werden netjes naar de baan gesleept, nog steeds spiegeltjes glad water en de zeiltjes netjes opgerold. Een kwartier voordat AP omlaag mocht kwam een windje op van rond de 10 knopen.

Nog een drietal potjes gevaren met weer Oscar omhoog. Helaas een landwindje, dus bijna geen golfjes. Dan is daar (voor mij) een stuk minder te halen merkte ik. Er kon gestart worden tot drie uur, dus laatste start was kwart voor drie. Je krijgt waar voor je geld!

Terug naar binnen voor de drie finales. Voor Nederland hadden Jan Willem en Sander zich in de top 10 genesteld. 'in port race': bier, muziek, worsten op de steiger en de toppers op het water. Moderne Brood en Spelen zeg maar. Sander heeft de voortreffelijke serie netjes afgemaakt en wint de overall serie. Klasse, want als extra noviteit naast eerder genoemde was de aftrekwedstrijd gesneuveld. Aftrekwedstrijd? Dat is zooo 2014.

's Avonds na een opnieuw prachtig diner werd Sander gehuldigd, dit jaar naast De Hand nu ook de supercup.

1. Sander Willems 4, 1, 2, 1, 2, 5, 2, 1, 15, 2, 6, 2 FIN 8, 2, 5
9. Jan Willem Kok 10, 8, 15, 12, 10, 11, 8, 15, 16, 11, 3, 12 FIN 2
11. Paul Kamphorst 6, 9, 11, 16, 17, 7, 12, 11, 1, 23, 13, 20
13. Jan Bart 13, 7, 7, 8, 8, 15, 15, 17, 27, 18, 14, 6
18. Maarten Bart 17, 18, 18, 17, 21, 14, 18, 16, 8, 26, 16, 14

Complete uitslagen www.kapsejl.dk

Samenvattend:

- 8 potjes op een middag is echt veel
- Mooi dat je een keer iets nieuws probeert
- Comité was opnieuw prima, scherp en gemotiveerd
- Uitslagen werden (aan boord verwerkt) direct op internet gezet, binnen een half uur al beschikbaar

- Denen verzorgen ook op de kant alles perfect
 - Blijft een evenement dat de moeite van het naartoe rijden waard is
- paul**

Posts: 52

Benelux 2015

Door Maarten

by **Xiphoid** » 17 Aug 2015, 14:03

Het was een bijzondere wedstrijd, bijzondere voorvallen rondom de wedstrijd en een bijzondere wijze dat deze pennenvriend een verslag schrijft na een 7e plek. Een Belg die al weg was had plek 10 en al aan de bar met een biertje (en ijsje) kwamen we op plek 7 uit.

Om maar met het eerste bijzondere te beginnen; de wedstrijd. Nu ik zelf aan het schrijven ga, bedenk ik mij hoe lastig het is om na te gaan wie op welk moment welke kant op ging. Ik kan natuurlijk ook oplepelen wat iedereen kan zien en dat zijn de uitslagen. Laat ik dat maar niet doen.

Onder het motto “te vroeg is ook slechte timing”, kwam ik zaterdag als laatste boot op het terrein en ging ik als laatste het water op. Het was even doorwerken, maar de eerste start miste ik niet.

De eerste dag stond er een lekkere bries uit het noord westen. De wind shifte met name naar het noorden, waardoor het veld op sommige momenten niet vooruit te branden was tegen de steile korte golfslag. Ik bedacht mij dat het hier ware grommende binnenzeeën moesten zijn geweest, voordat alles afgesloten werd door de Brouwersdam. Maar goed, het genot was er in de downwind rakken. Een 470 werd uit het water gevist met stukken, maar wat nog erger was, ik heb het zelf niet gezien, was dat er een zeilboot werd overvaren omdat er een idioot was met een motorboot die het nodig vond om door het wedstrijdveld heen te varen. Met een ziekenhuisbezoek betekende dit voorval voor deze jonge zeilers het einde van de Benelux regatta. Op zaterdag was er overigens niet veel pleziervaart die het nodig vond om door of net over het veld heen te varen.

Zondag was dat op enkele momenten anders. Dan laten Finn-zeilers weten dat ze niet alleen maar heel hard bakboord kunnen roepen. Met een iets zwakkere bries dan zaterdag met een lekker augustus zonnetje was het wel nog erg mooi varen, waardoor ik vandaag op mijn werk de opmerking kreeg of ik net van vakantie terug kwam. Net als zaterdag shifte de wind met name naar het noorden en was het soms lang wachten (bijna boei overzeilen) om met een westerlijke shift naar de boventon te varen. Tussen de starts door, zat ik aan een met zoutwater besprenkelde kwarkbol, toen plotsklaps een jonge zeehond bij het startschip zijn koppie boven water stak. Dat is toch mooi om te zien !!! Tevens een goede rede om volgend jaar met meer boten hier aan de start te verschijnen , en, naast een paar potjes varen, een zeehond te spotten. En tot slot: De winnaar van de grootste klasse komt namelijk in het grote boek van Schouwe Duiveland. De grootste klasse was dit jaar de Snipe...do I need to say more ...

Ja, I need to say more... We dachten even dat de zeehond de camper van Luuk had gebarricadeerd. Bleek dat de familie het resort had verlaten. Een oproep aan Luuk: Regeer even als je dit leest, we weten namelijk niet of je nog steeds voor de camper zit !

Groeten,
NED 126
Xiphoid

Benelux 2015

by **Ikuijper** » 18 Aug 2015, 21:19

Benelux kampioenschappen Scharendijke 16&17 augustus.

Naast het leuke verslag van Maarten hierbij nog een verslag, waar ik weer andere zaken heb gezien dus zodoende wordt het beeld nog completer.

En ja van je familie moet je het hebben Maarten, maar ben uiteindelijk thuis gekomen 😊

Zelf had ik al enkele jaren hier niet meer gevaren, meestal omdat het in mijn vakantie periode viel, maar nu kwam het weer eens uit.

Mooie lokatie, prima accommodatie, je boot staat goed en een groot parkeerterrein voor auto's en campers.

Dit alles is uiteraard ook belangrijk naast het varen. En gevaren kon er worden op zout water met een beetje golven, een half uurtje halve wind heen en terug naar de start is geen straf, zeker nu het water nog zo warm is.

In totaal waren er 14 Finn zeilers op af gekomen, waarvan 3 Belgen om zowel zaterdag als zondag 3 potten te varen. De mannen uit Zeeland Veere en omstreken waren ook van de partij. Zaterdag 12 uur starten en dus redelijk relaxed allemaal en met een knoop of 16/17 naar de start planeren. Na toch alweer een maandje niet in mijn boot gezeten te hebben en alleen maar met weinig wind te hebben gevaren is het wel weer afzien als je even gaat oplijnen en een stukje aan de wind vaart. Dat belooft wat om 3 potten te varen, maar niet aan denken.

We starten als 3de klasse en gaan na de stuntmannen in de contender van start.

Al snel is te zien wie de snelle mannen zijn, Hein gaat aan de wind met deze wind een tandje harder dan de rest, Bas met zijn bionische knie hangt als in de contender en Nanno is nog niet helemaal ingeslingerd en moet net als ik hard werken.

Paul en Cees volgen, daarachter een grotere groep die de strijd met elkaar aangaan.

Boven gekomen, 1 Hein, 2 Bas, 3 Nanno en 4 ikzelf. Voordewind gaat Hein aan de haal en zien we nooit meer terug, helaas voor de anderen is dit 3 x zo vandaag.

Paul en Cees gaan hard voor de wind en pakken afstand op de anderen en lopen in op de voorste.

Uitslag eerste wedstrijd 1. Hein, 2 Bas, 3 Nanno

Met de benen nog niet teveel last en zin in de 2de pot, moeten even wachten tot de andere klassen zijn gefinished en dan gaan we weer.

De 2de wedstrijd heeft Cees het naast Hein het beste begrepen en wordt 2de en Nanno weer 3de.

Na 2 wedstrijden gaan de benen opspelen en komt bij mij altijd de vraag, waarom 3 wedstrijden, doe er veel liever 2, maar ja doorbijten en hangen. Uitslag 3de wedstrijd: 1 Hein, 2 Bas en Nanno constant weer 3de.

Zo nu naar de kant planeren en rusten, dat het een zwaar dagje was bleek wel op de kant, de meeste waren op tijd weg en op tijd naar bed. Dat was het wel waard want het was een prachtige zeildag, wind, golven, groot water, ruimte en niet koud. Voor mij de mooiste zeildag van het jaar en met het vooruitzicht van zondag minder wind nog vrolijker, kunnen de benen bijkomen. Als je teveel op plassen vaart hou je er geen rekening mee dat je bij 12 knopen, die het zondag waaide net zo hard moet hangen als bij 17 knopen op water met golven. Werken was het weer en de beenspieren opwarmen, prachtig zeilweer met zon en wind. De omstandigheden waren anders dan zaterdag, meer drukverschillen en grotere schiften. Hein had hier meer "moeite" mee en wist maar 2 wedstrijden van de 3 te winnen. Bas had stuivertje gewisseld met Nanno en werd 2x 3de en Nanno was warm en met 2 x 2de en een eentje sloot hij mooi af. Zelf voor mij was het ook een aflopende zaak en werd 5,4, en 3 , maar redde het niet om Bas van het podium te krijgen

Maarten zeilde constant maar kon het Cees en Paul niet zo moeilijk maken dat hij ze kon passeren in klassement.

Bas Weijman had zondag de vaart er goed in en de 5de wedstrijd maakt hij mooie klappen om 3de boven te komen, maar ja dan voor de wind volhouden

Zie de website voor de uitslagen, mooi evenement dat je toch echt moet varen.

Hoop dat er volgend jaar meer zijn, want het is mooi evenement met prima faciliteiten.

Gratis ontbijt op de zondag morgen, gratis parkeren voor campers, kamperen op de haven en zaterdagavond captains dinner.

Op de zondag nog een borrel bij Henk van Egmond , (oud) Finnzeiler en jarig en ook het vieren van het behalen van het Benelux kampioenschap door Hein. Met overmacht gewonnen, met alleen maar eerste plaatsen, zijn aftrek was een 2de plaats. Klasse apart.

Luuk, NED

Sneekweek 2015

Door Ronald Ruiter

Echte mannen zeilen Finn..... toch???

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen; de Sneekweek doet met succes een gooi naar een nominatie voor het ONK voor 2016. Hopelijk kan ik dat door middel van wat korte waargebeurde en absoluut niet aangedikte anekdotes een beetje nader toelichten. Maar om af te trappen zou ik heel graag de Sneekweek kort in één zin willen samenvatten:

“Na afloop van het brandspuit incident op de “gepartycrashte” bruiloft tijdens de vlootschouw begon de natte twat te gumminekken en deed hij vervolgens een tussentukkie, voordat hij zich vol overgave stortte op een fiks robbertje beerpongen in een animal-onesie, gevolgd door een spelletje “wodka-water” dat allemaal slechts gold als voorbereiding op het moonen vanaf de Roekoepolle met zijn Tinderdate, zodat hij uit pure noodzaak samen met zijn wingman overging op een kopje thee, liefst fruitig.....”

Waarschijnlijk is dit niet voor iedereen direct helemaal duidelijk. Misschien is het dan toch handig dat ik een tipje van de sluier oplicht voor de onwetenden, geheel onthouders, broeders van de blauwe knoop en overige minder helder van geest zijnde zielen.

Sinds een jaar of zes doen we (weer) mee aan de Sneekweek. En oh oh oh, wat is er veel veranderd sindsdien. En let wel, dit bijna allemaal ten goede. Want met een deelnemersveld van 25 boten met een sterke bezetting, waaronder enkele bekende godenzonen als Bob Heineke, Gert van der Heijden, Bas de Waal, Tijmen van Rootselaar en Peter Aukema, is de Sneekweek ook op het water een topevenement voor de Finn geworden. En dan doe ik de andere twintig toppers nog fors te kort!

Want waar het ooit begon als vooral een feestweek, is er steeds meer nadruk komen te liggen op de zeilprestaties. Maar omdat dat niet natuurlijk niet ten koste gaat van de prestaties op de kant, is het al met al een ontzettende volle en zware week geworden. Qua fysieke belasting is het inmiddels fors zwaarder dan een ONK Medemblik met 6bft en drie wedstrijden op een dag. Eigenlijk loopt de ontwikkeling van de Sneekweek geheel parallel aan de lichamelijke gesteldheid van de Finnzeiler door de jaren heen. Want, waar vroeger wat gezette heren met een BMI van boven de 35 en een alcohol-inname gelijk aan die van de gemiddelde darter, nog lachend voorin meededen, is het nu echt survival of the fittest! Alleen de überfittede topatleten halen de eindstreep van de Sneekweek en doen nog mee voor de prijzen. Wie bijvoorbeeld op woensdag, (“Hardzeildag” genoemd voor het niet zeilende publiek, maar voor de kenners ook wel gekenschetst als “bijltjesdag”, “moving-day”, of “judgment day”) als winnaar over de streep komt, kan met recht

gezien worden als de mister Universe van zeilend Nederland. Helaas ben ik even kwijt wie dat dit jaar was, maar dat zoek ik nog wel op.

Verder heeft zich iets enorm positiefs voorgedaan bij de winnaar. In de afgelopen drie jaar won Tijmen van Rootselaar namelijk twee keer. Maar dat kwam ondermeer door Sneekweek onwaardig gedrag; vroeg naar bed, geen Tinderdates, weinig alcohol, etc. etc. Eigenlijk was hier sprake van regelrechte competitievervalsing. Maar bij de winnaar van dit jaar kon geen laf gedrag gesignaleerd worden. Sterker nog, het leek wel of hij die vorige paar jaar in één klap heeft gecompenseerd. Tijmen won namelijk gewoon zijn derde blauwe bord, maar nu als een echte vent! Op het water en op de kant! Foto's met bewijsmateriaal zijn bij de redactie verkrijgbaar.

Maar toch moeten me ook wat minder positieve ontwikkelingen van het hart. Ik begon tenslotte al met een ietwat vertwijfelde stelling over dat echte mannen Finn zeilen. Maar is dat wel zo? Ik schets hieronder een aantal ontwikkelingen, waarvan ik de beoordeling aan u laat. Ik brand mijn vingers hier liever niet aan.

- Daar waar vroeger mannen met baarden en een gewicht van minimaal 100 kg nog een extra grote en dikke, natte wollen trui aantrokken, had onze winnaar van dit jaar het gewicht van een gemiddelde Laser Master 4.7 zeiler.....
- Tot vorig jaar was er ieder jaar wel een bijna knokpartij met O-jol-zeilers; nu werd het op de helling zowaar bijna gezellig en werd alleen de trolley van Johan van Straalen door nota bene een vederlichtgewicht Solozeiler uit pure kift ongeveer naar Terherne gereden.
- De Finn BBQ op zaterdag wordt inmiddels uitbesteed....
- Er blijven dames slapen, maar dan ook echt tot de volgende ochtend.....Foei!
- De traditie dat, hij die door een O-jol wordt ingehaald, het eerste rondje haalt, bestaat nog steeds, maar dit jaar konden we er bijna dronken van worden....
- Er is een Finnzeiler van ongeveer 95 kg, 1,95 lang, en nog lang geen Master, die zonder enige gene op een vol terras met Finnzeilers een kopje thee durft te bestellen met als toevoeging: "liefst iets fruitigs"

Tja.... het is niet best en baart best zorgen. Maar aangezien ik heb geleerd dat je met iets positief moet afsluiten, dan toch ook nog wat mooie constatering:

- Op de prijsuitreiking wordt licht geïrriteerd gemeld dat het, gezien het overvolle walprogramma van de Finn, ook dit jaar weer niet gelukt is om Tijmen te interviewen
- We hebben op het slotfeest twee eigen beveiligers die al bij binnenkomst vriendelijk kennis kwamen maken met een duidelijk gearticuleerde en op het

juiste volume uitgesproken boodschap dat er dit jaar absoluut geen bier gegooid mocht worden. En dit is echt bijna gelukt.....

- Er twee prachtige volle manen schenen vanaf het startschip op de weg naar huis; Finnzeilers hebben echt de lekkerste behaarde reten van Nederland!!
- Er is nog ruimte in het walprogramma:
 - o Vrijdagmiddag, skûtsjesilen kijken met broodje hamburger met satésaus van de BBQ op de sloep
 - o Vrijdagavond: Vlootschouw met voorzichtig indrinken
 - o Zaterdagavond: Finn BBQ met dit jaar vele gasten en in totaal een dikke 40 man
 - o Zondagavond: Rustig tussendineretje bij de Klokkenstoel in Goingarip
 - o Maandagavond: frikadellenparty bij de familie Aukema (dit jaar 96 frikadellen)
 - o Dinsdagavond: pizza avond bij de familie Voorn
 - o Woensdagavond: etentje bij het Vaticaan in Sneek (dit jaar met speciale dank aan de familie van Rootselaar)
 - o Donderdagmiddag: lunch in de tuin bij de familie Bood
 - o Donderdagavond: Slotfeest met per ongeluk horizontaal uit de hand vallende biertjes.

Mocht u geïnteresseerd zijn in de uitslagen van de verschillende wedstrijden; die kunt u vinden onder het kopje “uitslagen” op deze website. Voor het verloop van de wedstrijden kunt u beter een u nauw aan het hart liggende deeldeelnemer om opheldering vragen. Dan krijgt u tenminste een waarheid te horen die u zeker zult aanspreken. Want op de urenlange en rijk besprenkelde evaluaties van de wedstrijden is echt geen peil te trekken. Laten we het maar samenvatten met de stellingen dat ook iedere Finnzeiler recht heeft op zijn eigen waarheid, dat ieder verhaal 25 kanten heeft en dat een mooi verhaal altijd waar is.

Dan rest mij slechts Tijmen van harte te feliciteren met zijn derde bord (ik tel die ene die je ooit op een slotfeest bent verloren nog steeds mee hoor). En runner-up Bob verdient zeker ook een compliment, want die voer ook nog eens met zijn vader in de Pampus, dus die had het drukste programma van ons allemaal. Althans, zeker op het water.....

Tot volgend jaar.

Ronald
NED 67

Sneekweek en nu even serieus

Door Peter Aukema)

De sportieve kant van de Sneekweek wordt vanzelfsprekend belicht door de meer serieuze zeiler.

Zonder ook maar enig commentaar te bieden op de proza van Ronald Ruiter, dat wat mij betreft de titel Turks Fruit 2 mag dragen, hierbij een beknopt verslag van het watergebeuren. Alhoewel menigeen dat na het lezen van het huidige epistel wel niet meer zal geloven gaat het tijdens de Sneekweek nog steeds over serieus zeilen. Om maar wat te noemen; 60 O-jollen, 70 pampussen, 35 Regenbogen, velden die regelmatig groter zijn dan tijdens een NK. Tussen de ca. 860 deelnemers (in het weekend) bevonden zich gelukkig ook 25 Finnen. Hierbij een beknopt zeilverslag.

Zoals gebruikelijk mogen wij weer als eerste starten om 10.00 uur, dat betekent soms lang op het water omhangen tot de uitstel wordt verruild voor het 5 minuten sein of erger "no more races". Dat gebeurde dit jaar tijdens de eerste dag en de laatste dag van de Sneekweek, balen dus maar gelukkig hadden we op maandag een prachtige zeildag met 2 races.

Zondag race 1. We gingen weg op de zuidwest baan (8 kts) wat de lengte as van het Sneekermeer is, mooie kruisrakken dus. Peter Aukema had een verschil van inzicht met Sander Jorissen over wie bij de pin mocht starten, helaas allebei te vroeg en dus terug en achter aansluiten en het geluk zoeken in de stuurboordslag. Desastreus !!! zoniet nieuwkomer Daan Dijkhoorn die via een lange bakboordslag en een supershift tot zijn grote verrassing als eerste bij boei 3 aankwam om vervolgens het lange voor de windse rak in te duiken, doldrums deden hem de das om en Tijmen Rootselaar en Ronald Ruiter voeren naar, respectievelijk, plaats 1 en 2 om deze vervolgens niet meer af te staan, Bobby Heineke en Gert v/d Heide op enige afstand 3 en 4. Het veld bleef mooi compact en iedere vorm van gretigheid in de kruisrakken door een Willem de Kip slag te pakken op rechts werd ongenadig afgestraft. Ronald van Klooster had een prachtige race met kruisrakken door het midden en voer zo van 10 naar 5 terwijl de onnozele, die steeds naar rechts bleef gaan onder het motto het zal toch wel een keer goed uitpakken, en de volgers, die dachten die man zal het hier wel weten, het deksel op hen spreekwoordelijke neus kregen. Opvallend: Nieuwkomer Denny Rofenkamp knap (7), Roel van Olst die van achter (18) naar voor (7) en naar achter (16) voer. Rob De Cocq die van voor (6) naar achter (15) naar voren ging (10). Het kan verkeren

Maandag race 1. Met een paar bootjes minder en Bas de Waal rijker startten we aan een prachtige zeildag (12 kts). De eerste wedstrijd op de zuidoost baan werd wederom gedomineerd door Tijmen van Rootselaar met dit keer in zijn kielspoor Peter Aukema. De twee gingen van meet af aan kop en stonden

de opgedane voorsprong niet meer af. Onderweg wist de NED 40 nog op 1 te komen doordat Tijmen naar de verkeerde boei voor. Vervolgens gebeurde dit precies andersom in het volgende rak !! tja die man vaart nog maar zijn 40e Sneekweek ??????. Daarachter was het een leuke strijd die werd gewonnen door Bob als nummer 3 Arjen Vos 4 en Bas de Waal 5.

Maandag race 2. De middagwedstrijd was een stuk spannender alhoewel de nummers 1 en 2 ook als eerste twee bij de bovenboei aankwamen. Het werd een geweldige strijd met een superspannend kruisrak de poelen op. Continu werd er tot op de laatste meter gevochten, Ronald van Klooster bleek in plaats van vooruit ook achteruit te kunnen zeilen en zakte van 4 naar 12. Uiteindelijk wist Tijmen van Rootselaar zich nog tussen Bas en Peter te wringen maar in het laatste kruisrak bleek ook wederom dat gretigheid wordt afgestraft. Een ongeschreven Cruyfiaanse wet op de Sneker plassen, als je geen reden hebt om overstag te gaan dan moet je het niet doen. Dit bleek een hoofdstuk te ver voor Tijmen die vervolgens op respectabele afstand van de nummers 1 en 2 zijn 3e plaats mocht verdedigen richting de Finish voor Bob en Roel.

Dinsdag race 1. Tja, je hebt soms van die races. Na een paar uur uitstel wordt er gestart op de West Noordwest baan. Na een superscherpe start met een individual ging Bobby toch maar terug wat Klaas Bood beter ook had kunnen doen. Een tricky kruisrakje met superclose racing en Roel, RonaldvK, Peter en Bart Brijder als eerste vier om de boventon met daarachter een compact veld. Tijmen weet via een magistrale klap boven de laylijn snel weer bij te komen en zo gaan we in een breed voor de winds rak de poelen op. Kloosterman en Roel laten het even liggen en er ontstaat voorin een hevige strijd tussen de drie koplopers met Tijmen voorop. Door de shifty wind valt het voor Tijmen niet mee om dit goed te verdedigen en met in zijn buitenspiegel de opstomende Ronald Ruiten en Danny Rofekamp besluit Tijmen om de twee Locals Bart en Peter te laten gaan en mee te klappen naar rechts, Fout !!! Peter pakt de kop en kan een redelijke voorsprong opbouwen. In het laatste voor de windse rak een voorsprong van 50 meter verdedigen is normaal niet zo'n probleem voor de NED40..... Met nog 1 meter ! over bij de benedenton en een lang kruisrak te gaan werd het een conditieslag waarbij Tijmen alles uit de kast trok met tenminste 15 false tack alerts. Het mocht niet baten en zo voer een afgepeigerde Aukema zijn 1tje, Tijmen 2 en Bart 3.

Woensdag race 1. De primeur op hardzeildag, voor het eerst in 30 jaar weer starten bij de toren. Zuidwest in de rug dus een voor de windse start. Bob en Peter wisten dat ze gretig moesten zijn om de titel nog te winnen, helaas ging de individual erin en Peter besloot om terug te keren terwijl Bob niet werd afgeblazen. Het werd met ca. 14 knopen een prachtige race waarbij schitterende gevechten werden uitgevochten. voorin liet Bart het voor de wind teveel liggen waardoor Ronald met achter hem Bobby, Sander Jorissen en Tijmeneen bikkelharde strijd gingen uitvechten om de overwinning . Kloosterman knalde weer eens van achter naar voren (laatste bij de eerste ton

en 6 eindigen) en Michel Miltenburg (inderdaad koning arbeienthee) voer ook redelijk snel uit het zicht bij de vermoeid ogende Tim en Peter die ook Hessel Hoekstra nog voorbij zagen komen. Ronald Ruiten vaart zijn verdiende eerste plaats gevolgd door Bobby (ocs) Sander, Tijmen en Bart. Hiermee is Tijmen inmiddels Sneekweek winnaar.

Donderdag laat Aeolus ons volledig in de steek en kunnen we mooi op tijd naar de lunch bij Klaas en Corine Bood in Terherne waarin uit de verhalen bleek dat iedereen (voor, midden of achterin zeilend) een geweldige zeilweek heeft gehad. Verbroedering alom !

De eindstand is Tijmen 1, Bobby 2 en Peter 3.

Een geweldige week met prachtige wedstrijden en veel walspektakel !!

NED40, de Dikke Loeker.

ONK Masters

Door Peter Aukema

ONK Masters in Harderwijk (alvast voor de zekerheid, in afwachting van het verslag van Wouter Molenaar).

Ik heb zelf op vreemd water altijd problemen om potjes te onthouden terwijl ik op het Sneekermeer mij nog wedstrijden van 2 jaar terug kan herinneren. Ik ben dan ook benieuwd hoe Wouter het er over 3 weken vanaf brengt met zijn verslag. Wellicht wordt de schrijfstijl van Ronald Ruiten een heuse hit, en moeten wij als deelnemers het in het vervolg doen met wollige proza in een jargon wat door velen niet te volgen is zonder ook maar 1 vorm van feitenkennis. Gelukkig zijn er nog medezeilers die het wel aan het hart gaat dat de waarheid wordt beschreven vandaar mijn inbreng over het NK master.

Cees Scheurwater had het weerbericht bekeken en overwoog om maar gewoon thuis te blijven. Cees is eigenlijk niet zo van het hele baan zeilen vertelde hij mij, een kruisrak is voor hem niet anders dan een noodgedwongen kwaad om zijn favoriete voor de windse rak te varen laat staan met weinig wind. Na een paar handige tips van Bas de Waal over hoe een kruisrak te varen bleek Cees een snelle leerling en daarmee de verrassing van het weekend met een tweede plaats op een gelijk aantal punten met lichtweerkoning Thierry van Viersen. De favoriet bij uitstek bleek na een ongemeen spannende strijd met Cees toch de beste te zijn. Met name de start in de laatste wedstrijd van Thierry was indrukwekkend. De ongeduldigen lagen, al wikkend boven bij het schip op de lijn te wachten op het schot terwijl Thierry als een duveltje uit een doosje op volle snelheid een pikstart maakte die hem van meet af aan de koppositie gaf. Cees heeft gevochten voor wat hij waard was maar werd net 4e wat genoeg was voor Thierry was om kampioen te worden. Thierry wist mij te vertellen dat hij sinds het WK, waar hij 6e werd, niet meer had gezeild. Het zoveelste bewijs dat de saying "trainen is voor de talentlozen" zomaar kan kloppen.

Ruurd Baerends was dit jaar de beste bij de Grand Grand Masters. Via de Whats App bedankte hij iedereen voor de support. [Quote] "Ik heb mede zo goed gevaren dankzij jullie" [unquote]. Wat wil jij daar nou mee zeggen Ruurd, dat jij vind dat wij niet kunnen varen ??? 😊 Ruurd kennende zal in dit geval bedoeld worden dat hij weet, dat er niemand op het water is die hem zijn suc6 misgunt, wat inderdaad zo is. Volkomen terecht werd Ruurd Baerends na een slow start (25) 4e en beste GGM. Dit terwijl Wouter Molenaar en Chris Frijdal al min of meer hadden bedacht dat zij de titelstrijd met elkaar aan zouden gaan. Niets bleek minder waar... Onze voorzitter in de 101 kwam geen moment in zijn gebruikelijke vorm. Alleen de zaterdagochtendrace leverde hem een goede positie op. Na een mooie pinstart lag Chris hierin geruime tijd 2 maar hij moest na een hevig gevecht met een Wierpol, klaarblijkelijk onder

aan zijn roer (tot aan zijn schouder erin 😄), ook in deze match nog terrein prijs geven op ondergetekende en later nog op Cees Scheurwater. Wouter Molenaar eindigde weliswaar als 2e GGM maar was verre van constant en moest weer eens genoeg nemen met de zoveelste zilveren griffel (10e). Good old Joos Bos werd 3e bij de GGM's. Deze man staat bekend om zijn (regelmatig te) scherpe starts, als ik het mij zo herinner een stuk of 4 zwarte vlaggen tijdens het WK. Zonder ook maar 1 ocs of bfd werd hij dit jaar 11e in het algemeen klassement.

Op een 7e plaats en daarmee beste Grand master eindigde Thomas van den Berg. Deze fanatieke zeiler wil nog wel eens last hebben van zijn drang om duels op te zoeken wat regelmatig leidt tot schermutselingen en dus plaatsverlies. Thomas was dit weekend volledig in de Zenmodus, ging geheel uit van eigen kracht en zeilde een gedegen serie waarin hij tijdens de 5e race onder (bijna te) wisselende omstandigheden eerste werd. Vele favorieten starten deze wedstrijd bij het schip maar na een 30 graden shift over zuid zagen zij in de verte Gert van de Woudenberg in de NED3 de boventon al rondend terwijl zij (Bas, Chris, Thierry, Tobias, Bas de Regt, ondergetekende en ook local hero Wobbe de Schiffart) zich amechtig tackend langs de snelvaartbetonning een weg omhoog ploeterden. Thomas trok zich nergens wat van aan en voer tijdens het laatste kruisrak nog even een gat van 200 meter dicht op de NED3 !! In het GM klassement eindigden Ewout Meijer en Bas de Regt vlak achter Thomas. Ewout Meijer kreeg als enige een sneue BFD tijdens de eerste wedstrijd in zijn favoriete omstandigheden en kon zich daarna geen fout meer permitteren, dat was onder de gegeven omstandigheden iets teveel gevraagd. Bas de Regt werd tijdens deze eerste wedstrijd 1e maar kon deze koppositie niet vasthouden gedurende de serie. Wel een knappe 9e plaats voor hem.

Het evenement was weer perfect georganiseerd door de gastvrije bemanning van WV Randmeer. Met deelnemers uit 4 landen, waaronder beste legend Dirk Seret uit Australie en opvallende verschijning from de USA (Charles Heimler), viel er over de deelname niet te klagen. De Randmeerrace/ONK Masters blijft met 60 deelnemers een van de topwedstrijden van het seizoen. De wedstrijdleiding was in handen van Ab schippers van Het Witte Huis ondersteund door vrijwilligers en standy van WV Randmeer. De samenwerking tussen beide verenigingen met ondersteuning van een jurylid van de KWS uit Sneek bleek een prima combinatie. Tuurlijk valt er hier en daar wel weer wat op te merken maar gezien de zeer wisselende omstandigheden en de, als altijd, gretige starters die onze klasse rijk is toch altijd weer knap om 7 wedstrijd goed weg te zetten. De pompvlag bleef in de tas dit jaar en onder het waakzaam oog van Jurylid Jos Spijkerman ondersteund door Gerko Visser bleef het verdacht rustig met vlaggen tijdens de voor de windse rakken.

Wat er verder nog te melden valt.

- Opmerkelijke comeback van Laserzeiler Steven Schraffort in de NED39 op een 6e plaats.
- Van Klooster die wederom achter Aukema eindigt
- Tobias die in race 2 met nog 5 bootjes achter zich bij de boventon maar besloot om een broodje kroket bij Greet te gaan halen, dit samen met Rutger die kramp in zijn lange lijf had gekregen van een half uur hurkhouding.
- Probeer niet een stuurboord ervoor langs bij de markante Charles Heimler, Ik had het op moeten nemen. Can he ? – No!! – Really not ?? – No!!! – come on man ??? – No!!!! end of dialogue
- Verfrissend een 12 tal jonge kerels (S) tussen al die ouwe koppen. Zelfs een paar Junioren
- Als er een prijs uitgereikt zou worden voor de kwaliteit van wijn bij verenigingen dan zou wv Randmeer zeker een topnotering krijgen
- Joos Bos helaas het NK moet laten schieten omdat hij een half jaartje Finn gaat zeilen in Thailand. Ach wat jammer voor je Joos.
- Er groeien verschillende soorten wier op de Randmeren, je hebt er grofweg 3 de meest eenvoudige zijn de kranswieren en het fonteinkruid. Voordeel van deze soorten is dat ze aan je roer te onderscheiden zijn na een visuele inspectie. Daarnaast heb ik gemerkt dat er nog een venijniger drijvende soort bestaat in de vorm van kroeshaar op een niet nader te noemen lichaamsdeel. Deze drijft en nestelt zich bij voorkeur tegen je roerblad en onderwaterschip. Gulden regel, je moet niet accepteren dat je niet hard gaat. Altijd je hand erin en graaien maar.

Tot slot:

Zoals voorzitter Harold Lensing zei tijdens de prijsuitreiking (die ook nog werd opgeleukt door Olympic star Pieter Jan Postma), "ik ben trots op wat ons kleine cluppie toch maar weer georganiseerd heeft". Terecht Harold, ik hoop dat de Finnklasse nog vele jaren en ver daarna op de WV Randmeer vertegenwoordigd zal zijn.

Het was weer top !

ONK Masters

Door Wouter Molenaar)

Dutch Finnmasters Championship 2015

67 competitors

Een week voor het evenement zaten we na de wedstrijd bij HWH met een biertje in de hand wat te filosoferen over Het ONKmasters Harderwijk.Wier..... we zien het wel. Maar hoe zat het ook alweer, moest je nou tot de knieën, tot je middel of tot je heupen het water in op het strandje??? We wisten het niet meer. De droge zeillaarsjes kwestie was wel snel opgelost. Droog in de boot zetten en dan op weg naar de start, als je voeten weer droog waren pas aantrekken.

Wel zagen we een paar dagen van te voren allemaal aankomen dat het een lichtweer kampioenschap werd met leuk wat zonuren. Interrrrrnationaal met Derek Seret (of Dirk noemden ze hem vroeger op HWH) uit Australië, Charles Heimler uit de USA en een paar Duitse Finn vrienden.

Na een hartelijke ontvangst en wat babbelen bij de WV Randmeer gingen we toch maar doen waar we voor gekomen waren: Zeilen. Nog even terloops naar de wierberichten gevraagd. Nou dat was heel gering want er was gemaaid. Misschien dreef hier en daar nog ietsje pietsje, heel geruststellend.

Wedstrijd 1

Ik had Marald van Reijssen (die zijn eerste wedstrijd buiten Loosdrecht voer) al gewaarschuwd voor veel startprocedures en zwarte vlaggen en..... aldus geschiedde, tot je er een kunstkop van kreeg. Sommigen zijn dan wat voorzichtiger bij een zwarte vlag echter webmaster Ewout ging het gevecht om de pin aan. Strak kijkend naar de jongeman die achter hem langs stak en daarna "omhoog, omhoog" riep. De knaap was eigenlijk de schuldige dat Ewout over de lijn gezet werd, maar geen twijfel mogelijk. Wel een mooie start voor de NED 66 en hij kwam samen met de NED 972 (Tobias Kirschbaum), Ned 39 (Steven Schraffordt) bij de eerste boei aan. De NED 2 zat daar niet zo ver achter en zag een rubberbootje met een bord met maar één zeilnummer er op. De NED 66 kon rustig een time out nemen en zich opladen voor de volgende start. Buiten de 972 en de 39 melden zich nog wat zeilers vooraan waarbij de NED 888 (Bas de Regt) die wel heel snel langs kwam. Terwijl Kirschbaum het druk had met Schraffordt en visa versa, pakte Bas de Regt gewoon de winst.

Wedstrijd 2

Na weer wat oefenstarts eindelijk weg en kon het spul weer vertrekken met de zwarte vlag en nu was het titelkandidaat de Waal (NED 29) die genoteerd werd bij de start. Van het spel vooraan heeft de Stressfactor niets gezien, want herstellend van een slechte start had de NED 2 een aantal korte tacks nodig om vrij te varen. Het ging voor Rodrick Casander toen net iets te snel en die vaart per abuis stuurboord de NED 2 aan. Met de leeftijdcompensatie van

Rodrïck laat ik het incident voor wat is want er is nog werk aan de winkel. Het wordt de meest frustrerende race van de serie. In mijn drive om naar voren te varen doemen er steeds problemen op. De grootste tegenstander kon ik niet zien en hangt tot 4 maal toe aan mijn roer en maakt me furieus. Na deze martelgang eindig je dan als 18e. Onderweg wordt ik aangesproken door Bas Weijman: "Jij was toch die lichtweerspecialist ha, ha, ha". Ik wilde nog zeggen dat hij er een vunzig zeiltje op had staan, maar hield het net op tijd binnen. De wedstrijd werd gewonnen door NED 7 van Cees Scheurwater met daarachter NED 66 Ewout Meijer, NED 4 Ruurd Baerends, NED 881 van Vierssen en NED 35 Bas Proper. Bas was hier zo gelukkig mee dat hij het 's avonds met Lacus Jan (die jarig was) is gaan vieren in Café het Bruggetje in Loosdrecht. Dat was dus 2x scoren en Lacus Jan hield de ochtendwedstrijd de volgende dag maar voor gezien.



Wedstrijd 3

Eerst wachten op wind. Daarna een heel klein beetje, het zou voorwaar niet makkelijk worden om überhaupt weg te komen. Toch lukt het na wat valse starts en Thierry van Vierssen is King evenals in de medalrace van het WK Masters. Subtiel, geconcentreerd, pijnlijdend op de zwaardkast vaart hij weg bij de rest en finisht eerste voor de strak zeilende Peter Aukema met daarachter Cees Scheurwater, Chris Frijdal en Bas de Waal.

Wedstrijd 4

Iets meer wind, dus iets prettiger zeilcondities. Natuurlijk de enige wedstrijd die niet op film staat en maar goed ook, want achteraf bleek dat de NED 2 op het BFD boord had gestaan met enkele anderen omdat er nog een zootje over de lijn ging... tsja de NED 2 toch een beetje besmet. Larry Lemieux leerde me ooit als je het niet meer weet met starten in een groot veld, gewoon in de tweede lijn bij het startschip liggen en direct over stuurboord weg. In de eerste lijn lag AUS 8 (Derek Seret) en daarachter de NED 2 en Peter Aukema en we gingen alle drie over stuurboord weg richting de zandzuiger. De zandzuiger was mijn horror van de vorige dag want daar lag veel wier, dus na 100 meter de lange bakboord slag in. Heerlijk vrije wind en om mij heen kijkend zie ik nog maar één boot voor de ton en dat is de NED 88 van vriend Chiel Barends. Grappend varen we naar de eerste ton om te zien dat we "los" zijn. Chiel gaat stuurboord het ruime rak in de NED 2 bakboord. Bij de gate is de NED 2 iets voor en kan de voorsprong uitbouwen. Chiel verzaakt om tussen de club achter hem en de finish te blijven en wordt op de meet nog gepakt door Wobbe de Schiffart die vlak voor de ton waar de wedstrijd werd afgekort een "lift" kreeg. Ik zag dat Derek Seret ook nog aardig voorin finishte, maar die Aukema die nog 6e de eerste ton om kwam (en dan meestal niet veel meer verliest) werd uiteindelijk 33e. Ook hij was slachtoffer van de

onzichtbare tegenstander en was woest.

Wedstrijd 5

De wind zakt weer iets in en met veel moeite komt het veld weer uit de startblokken. Stressfactor weer in de mêlee gaat steeds stuurboord uit terwijl het bakboord te doen is. Onderweg naar de gate zie ik wie er vooraan ligt. Op dat moment denk ik dat Gert van Woudenberg een gelovig mens is, want hij moet hulp van boven hebben gehad.... Een scheet van God zou Henk de Jager zeggen, want hij ligt zo'n 150 meter voor. Ik zie hem omkijken in het kruisrak en denkt volgens mij: „ Moet je ze nou zien dat stelletje “krabbelaars en prutsers”. Deze onreine gedachte wordt in hetzelfde rak bestraft en Thomas van de Berg pakt de eerste plaats en die Gert... Tsja, spijt komt altijd te laat. Achter Gert finishte Cees Scheurwater, Steven Schaffort en heel knap GGM Ruurd Barends. Doordat de wind instortte kwamen er boten buiten de tijdslijmieten binnen, maar het comité was coulant. Na 5 wedstrijden kon een balans worden opgemaakt en bleken van Vierssen en Scheurwater los van de rest te staan. Meer dan 10 punten voor op Thomas van de Berg, Steven Schaffordt en Ruurd Baerends.

BBQ

Het bieren en BBQ ging prima met het mooie weer. Gezellig bijkletsen, stom uit je nek lullen en de uurtjes vlogen voorbij.

Wedstrijd 6

Zondagochtend: De startzenuwen waren bij de meesten weg, zodat de start in één keer goed was en er was weer wat wind, al was die 180 graden gedraaid. Bij de eerste boei een kopgroepje met Cees Scheurwater, Tobias Kirschbaum, Bas de Waal en Steven Schaffordt. De Stressfactor zat daar niet veel achter en hoopte de positie een beetje vast te houden. Dus voor de wind een beetje controleren dacht ik..... ja, ja was het maar zo. Er waren 5 boten die verkozen de Noordzijde van het voor de windse rak te hoeken en dat pakte akelig goed uit. De Ned 15, Ned 4, Ned 66 en nog een paar boeven melden zich direct in de kop voor de ereplaatsen. Au dat deed even pijn, dan maar proberen niet nog meer plaatsen te verliezen. Toch kwam van Vierssen er nog langs, maar Aukema ging bij de NED 2 voor de bijl. De wedstrijd werd gewonnen door Tobias Kirschbaum gevolgd door Michel Miltenburg en Cees Scheurwater.

Wedstrijd 7

De laatste wedstrijd moest de kampioen brengen. Cees Scheurwater stond een paar puntjes voor op Thierry van Vierssen en er waren in theorie nog 2 titelkandidaten. Dat Thierry erbij zat was geen verrassing maar Cees.... dat was toch wel heel apart. Want Cees hield toch helemaal niet van weinig wind, dat was toch niet leuk Cees? Waarom houden we dat niet zo man, wel zo makkelijk voor ons. Op één of andere manier is Cees met een nieuwe mindset (misschien na het lezen van een bepaald artikel) lichtweer zeilen ook leuk

gaan vinden.

De start ging weer vlot en de sukkel van de NED 2 zat bij de pin terwijl het bij het schip goed was. Ook Chris Frijdal zat daar, maar wist door steeds links van de rumpline te blijven de schade te beperken. Voor de Stressman was het harken, harken, harken en lag helemaal achteraan. Thierry deed wat hij doen moest en pakte resoluut de kop en Cees was niet ver weg. Een thriller van de bovenste plank die tot het laatste moment spannend was. Uiteindelijk won Thierry met Cees op de vierde plaats en daar tussen Paul Kamphorst en Tobias Kirschbaum. Thierry en Cees een gelijk aantal punten, Thierry meer eerste plaatsen en dat betekend Thierry = "Dutch Finnmaster Champion 2015".

Een leuke prijsuitreiking kwam er vrij vlot, waarbij iedereen het leuk vond dat de prijzen uitgereikt werden door Pieter Jan Postma (toch een beetje een held)

Verdere wetenswaardigheden

- Wedstrijdleider Ab Schippers met behulp van enkele HWH 'ers en een groep WV Randmeeders deden wat ze konden met de steeds draaiende wind, maar dat ze het makkelijk hadden, nou nee.



- Er lag naast het startschip geen ILM, hetgeen betekende dat je je Finn bijna tegen het startschip aan kon leggen bij de start, dat was niet echt lekker voor het comité. Voor ons lastig weggkomen want naast en achter het startschip was toch een windwak.
- De pin-end boei had wel heel erg een mini Mickey Mouse formaat en was vaak haast niet te zien.
- De uitslagen vertoonden vaak rare uitschieters. 2e worden en de volgende wedstrijd 43 was geen uitzondering en het kan nog gekker Paul Kamphorst 2e en 53e? Moet je nog maar een keer uitleggen Paul.
- Veel nieuwe namen en zeilnummers die wij HWH 'ers nog nooit gezien hadden = leuk!
- Hans Zuurendonk had er veel voor over om mee te doen en kwam vrijdagochtend uit Irak gevlogen. Peter van Veen moest de zaterdag missen door een begrafenis, dubbel triest.
- De eerste pompvlag was voorrrrr... zoals altijd Thierry van Vierssen.
- Die Thomas van de Berg, de eerste GM zeilt pas een paar jaar en maakt grote stappen.
- Ewout Meijer demonstreerde de laatste dag hoe je zo droog mogelijk je boot in kunt komen. Dit vedergewicht in de Finnklasse neemt een aanloopje vanaf het strand en jumpt als het water tot zijn knieën komt voorover met zijn buik op het achterdek. Stuurt met zijn (blote) voeten en laat zich uitdrijven tot het diep genoeg is om zijn roer er aan te hangen. Heel knap, maar dat atletisch vermogen...Ewout, dat heeft slechts een

enkeling.

- Het Wier. De eerste dag was ik nijdig, voelde me gepakt door de onbekende vijand. Erger, ik dacht dat ik kampioen wierpakker was. Bah, bah en bah. De laatste dag was ik er aan gewend en pakte die dag 3 of 4 keer een sliert wier en die laatste keren dat ik het wier wegpakte werd ik er vrolijk van. Ik kreeg het gevoel alsof ik een dief betrapt had en dat maakte me blij. Ik had ook gemerkt als het wier weggegooid was dan ging de NED 2 daarna beter zeilen. Natuurlijk van de gekke, maar het was echt zo. Plotseling was ik één geworden met de natuur.
- Resumé 7 lichtweer wedstrijden met een specialist als kampioen en de revelatie van Cees Scheurwater die ook een geweldig kampioenschap zeilde.

WV Randmeer bedankt voor de gastvrijheid.

Wouter Molenaar

NED 2



Open Nederlands Kampioenschap

Door Ronald Ruiter

Op de meeste wedstrijden is het voor mij een grote eer om het verslag te mogen schrijven, maar voor het ONK is dat zelfs een absoluut hoogtepunt. Een 10de plek is voor mijn doen echt heel lekker. Ok, het was eigenlijk 11de, maar Dirk Meid schrijft niet zo lekker Nederlands. En aangezien de gemiddelde Finnzeiler de oorlog nog actief heeft meegemaakt, leek het ons niet verstandig om hier een Duits verslag te posten. Vandaar dat ik mezelf, nog wat extra aangemoedigd door de voorzitter (bijna zijn enige hoogtepunt op dit ONK) tot schrijfvrijwilliger moest bombarderen).

En dat het wat langer duurder heeft niet te maken met het feit dat er niets te schrijven viel, maar gewoon door een simpel gebrek aan inspiratie. En zelfs toen ik vanmorgen bij Het Witte Huis voor de start van de Boerenkool Cup door Chris werd gevraagd of ik hier dan toch eindelijk inspiratie kwam opdoen voor het verslag van het ONK, antwoorde ik nog met een aarzelend “misschien”. Ik wist gewoon niet waar ik moest beginnen.

Maar nu, op de zaterdagavond van deze Boerenkool Cup, ben ik extreem geïnspireerd over het ONK. Want wat is Medemblik een geweldig wedstrijd water vergeleken met die zinloos uitgegraven en vermaledijde wirwar van door lukraak achtergelaten land gescheiden vijvertjes. Zoals u weet heeft Medemblik geen eilanden en gaat het er gewoon om wie het hardst de juiste kant op vaart. Niet dat me goed af gaat, maar gelukszoeker en gokkers komen daar gelukkig ook niet tot hun recht. “De dood of de gladiolen”, Russisch Roulette en “alles op rood” hebben in mijn ogen echt niets met zeilen te maken.

Wellicht slaag ik er niet helemaal in om mijn frustratie over een opvolgend evenement te projecteren op het ONK, maar ik hoop dat u mij vergeeft. Had ik trouwens al gezegd dat Medemblik geen eilanden heeft....?

Terug naar het ONK. Dat wij op Medemblik voeren, was natuurlijk al een godswonder. Er was door ontevredenheid over de organisatie van vorige edities in eerste instantie gekozen voor een andere locatie. Maar tijdens onze nu al legendarische jaarvergadering werd met meerderheid van stemmen gekozen voor Medemblik (is dit politiek juist verwoord??). Anyway, we voeren dus in Medemblik. En onze voorzitter had de organisatie heel duidelijk gemaakt dat het nu echt beter moest, anders zouden ze de enige echte mannenklasse nooit meer terug zien. Dat moet indruk hebben gemaakt, wat de organisatie op het water was nog nooit zo goed. Er zijn natuurlijk wel wat verbeterpuntjes te noemen, maar die heb je overal. De banen lagen er goed in, er werd snel doorgestart, de wedstrijden werden rond target time afgerond en de uitslagen klopten. Dus wie dan nog klaagt...

Dan maar even naar de wedstrijden. Wat echt bijzonder was na een aantal jaren van afwezigheid, was dat Pieter Jan weer van de partij was. En ik durf best toe te geven dat ik de afgelopen jaren heel voorzichtig begon te denken dat ik heel langzaam de top van ons veld begon te naderen. Maar nu ik weer met beide beentjes op de grond sta, weet ik weer dat ik er echt niets van bak. En beide beentjes op de grond is nog voorzichtig uitgedrukt. Eigenlijk ben ik vanaf de kerktoren van Nijkerk legs first naar beneden gestort en sta ik met beide beentjes een halve meter in de grond.

De eerste wedstrijd maakte PJ namelijk al gelijk duidelijk dat er maar een iemand met de prijs vandoor zou gaan. Hein en Karel waren nog enigszins in zicht, maar de voorsprong was toch wel indrukwekkend. Toch was ik nog steeds niet overtuigd van het verschil. Ik had zelf immers na de Sneekweek niet meer gezeild, had niet getraind en moest gewoon even wennen aan de golven op het IJsselmeer. Yeah right..... En ja hoor de tweede race van de dag kwam ik ook gewoon net achter Sander en Hein en VOOR PJ om de boventon. Zie je wel, ik kan wel wat, dacht ik nog even 10 seconden voordat het meest vernederende moment van mijn zeil carrière aanbrak. Normaal ben ik op een reachrakje niet zo traag, maar ik werd letterlijk in drie rukken aan zijn schoot voorbij geblazen. Niet normaal wat een verschil in snelheid. De combinatie van fitheid, focus, "erop zitten" en verrotte veel talent, maakt toch wel een knoopje of wat verschil. De enige troost was dat hij op datzelfde reachrak uiteindelijk ook gewoon Hein en Sander voorbij ging.

Ze zeggen wel eens dat het leerzaam is om met de echte jongens mee te varen, maar wat een volslagen bullshit. Ik leer echt veel meer van het oeverloos terugkijken van de Olympische wedstrijden van Londen op Youtube dan de paar luttele seconden dat PJ in mijn gezichtsveld is. Als ik aan dat moment terugdenk, dan is Loosdrecht zo slecht nog niet.....

Maar verder niet getreurd. Ik zal jullie de uitslagen niet van elke wedstrijd gaan zitten voorkauwen, die staan immers gewoon online. Maar ik zal er wel wat noemen, anders moet Peter Aukema weer een serieus verslag schrijven om dat van mij te compenseren.

Na de eerste dag was de top vijf als volgt: PJ, Hein, Sander, Karel, Dirk. De echte mannen zaten er dus weer goed bij. De tweede dag bleef PJ doen wat hij deed en kreeg hij dus wat hij kreeg; alleen maar eentjes. Sander bleek daarachter de sterkste en had eigenlijk alleen Hein nog in zijn kielzog als het ging om de echte wedstrijd; die om de tweede plek. Theoretisch hadden natuurlijk wel meer mannen, zoals Nanno en Karel een kans, maar het leek toch echt om Hein en Sander te gaan. Zelf had ik mijn tweede vernederende momentje van het evenement. (althans op het water, in de kroeg had ik er veel meer, maar daar ooit meer over) Ik lag derde (met een te vroeg gestarte Hein voor me) en was dus onbewust op weg naar een tweede plek, maar toen ik iets te fanatiek mijn plekkie probeerde te verdedigen op Gert en Nanno,

miste ik in een overstag mijn hangband en ging ik even zwemmen. Tja, en aangezien ik nog minder snel zwem dan zeil, scheelde dat wel een paar plekjes. Dan lig je er per ongeluk een keer bij in de buurt en dan wordt de spanning toch te veel merkbaar.

De laatste dag brak aan en de overwinning van PJ was misschien in theorie nog wel om zeep te helpen, maar dat was echt alleen op papier nog mogelijk. Hij pakte dan ook gewoon zijn aftrek met een zevende eerste plek en werd soeverein (mooi Mart Smeets woord) Nederlands Kampioen. Sander maakte het in de voorlaatste wedstrijd nog even spannend door 9de te worden, iets waar het hele IJsselmeer (Noordelijk en Zuidelijk deel) verbaal getuige van mocht zijn. Maar hij stelde in de laatste race orde op zaken en ging er met de tweede prijs van door. Hein pakte de laatste zeer verdiende en gegunde podiumplek.

De prijsuitreiking was laat en de meeste moegestreden Finnmannen waren al op weg naar huis, maar de hardcore diehards, de harde kern van de FCH was nog aanwezig om ons podium toe te juichen. Helaas was dit niet vol. Sander had het strijdtoneel al verlaten en waar hij vorig jaar nog schitterde door met zonnebril en begrijpelijke zure blik naast Karel te verschijnen, schitterde hij nu door afwezigheid. PJ opperde nog even dat het voor de PR van de FCH goed zou zijn om een vol podium te hebben en dat ik toch wel even naar voren kon lopen. Maar daar heb ik voor bedankt. Er is al weinig over van mijn ooit zo zorgvuldig opgebouwde imago dat ik niet de rest van mijn leven verward wil worden met de enige Finnzeiler met paardenstaart.....

Geintje natuurlijk Sander! Van harte gefeliciteerd met de tweede plek die in mijn ogen mag voelen als een eerste! Hein gefeliciteerd met een prachtige derde plek. En tenslotte PJ, van harte gefeliciteerd met het resultaat, maar vooral met de overmacht waarmee je ons hebt laten zien wat jouw doel is voor het komende jaar.

En ik kan niet wachten tot ik de beelden van Londen die ik tot vervelens toe afspeel op de spinningfiets in de sportschool omdat ik het anders echt niet volhoud, kan vervangen door de beelden van de medalrace in Rio waar jij met overtuiging Giles, Josh en alle anderen er afbatst!
Zo en nu naar bed en morgen weer naar Loosdrecht. Het leven van een Finnzeiler gaat niet over rozen.... Had ik trouwens al gezegd dat ze in Medemblik geen eilanden hebben..... Bij deze dan.

NED 67
Ronald

Boerenkool cup 2015

Door Luuk Kuijper

Dat de 10de plaats op de Boerenkool voor mij wederom het hoogst haalbare is, is weer gebleken, vorig jaar ook 10de en ik dacht zal ik het stukje van vorig jaar kopiëren en zou iemand dat merken ? Het aantal deelnemers was bijna hetzelfde 57 Finnen.

Moet wel zeggen dat ik moet schrijven komt door Karel en Gert die zich teruggetrokken hebben, omdat je niet met 2 stuurmannen mag varen, zeer correct maar ik had er niets aan. Vlg mij hebben ze samen wel gewonnen, maar dat doet niets af aan de winnaar Tijmen waar dus 2 man aan te pas moest komen om hem de loef af te steken.

Vorig jaar bijna geen wind, nu wind met enorme shiftingen en verschil in windsterkte.

Je kon veel winnen, maar ook veel verliezen.

Winnen zoals JW Kok, paar minuten te laat starten en dan als 9 Finishen in de eerste pot.

Verliezen zoals Hein van Egmond, in de 3de race, heel ver voorliggen en dan 4 finishen maar een DSQ krijgen omdat je niet door het poortje naast het startschip mag varen, ook niet voor de start.

Zwemmers waren er ook, Paul Doeze die zo goed lag, maar de schoot te ver liet vieren, Gerrit Willems die ook even niet oplette. Chris die mij voorliet en pardoes uit zijn boot viel, dat zal wel de laatste keer geweest zijn dat ik voorlangs mocht.

Over de uitslagen ga ik niet veel zeggen, die staan op de site, als je 10de wordt vaar je voor mijn gevoel in niemandsland, je vaart niet echt voorin en ook niet achterin zodat je veel mist, misschien moeten we 2 schrijvers per wedstrijd hebben , 1 in de top 5 en 1 in de groep van de laatste 10.

Maar ik heb wel opgelet hier en daar, Henk en Hennie die uit alle hoeken en gaten komen zoals Sander het onder het varen zei en in Race 1 samen 1 en 2 om de boei gingen en Henk als 2de eindigde met zijn nieuwe Pata en Hennie als 4de. GGM en Legend in de top, prachtig toch.

Na 2 wedstrijden was het tijd om naar de kant te gaan, eerste wedstrijd een uur en 3 kwartier was lang zat en waren de magen leeg en op naar de broodjes worst en erwtensoep. De dames stonden weer voor ons klaar en bedienden de zeilers op hun wenken.

Na de lunch weer even opstarten en de plas op voor de 3de pot waar de eilanden via alle kanten benaderd werden en het laatste kruisrak voor grote verschillen zorgde en Hein zijn voorsprong zag verdampen.

Op de kant aangekomen gaf Paul een mooie lingerie show, iemand had zijn broek per ongeluk in zijn tas gestopt, en Paul was in zijn onderbroek op zoek naar de dader.

Thuis gekomen zag Rob de Cocq (met COCQ) een mooie broek met een autosleutel en portemonnee, zo dat was weer opgelost.

Wouter die net de prijs voor beste GGM moet laten aan Chris en een teleurgestelde Amsterdammer kan je als Rotterdammer niet opvrolijken. De opgevoerde druk van Bakker op het forum dat Thierry zou winnen heeft geholpen, wist met de 9de plek in de top 10 te blijven. 3 Belgische zeilvrienden aan de start verschenen en een Luxemburger. Legend Casander toch maar mooi in de bovenste helft van het veld weet te eindigen.

Zoals gewoonlijk waren de dames weer in topvorm om ons te bedienen met soep en broodjes en de bar die onder leiding van Joke. De sponsor, Unox die weer van de partij was. De band van Maarten ons van muziek voorzagen. Ab Schippers met zijn team ons weer mooi hebben weggeschoten.

Zeilers groet,

Luuk Kuijper
NED 60